

Inhoud Tessels kerkblad mei 2024

Overdenking	1
Texel	2
Doopsgezinde Gemeente Texel	5
Protestants Texel	9
Protestantse gemeente Den Burg	11
Protestantse Waddengemeente Texel	19
Protestants Waal, Koog, Den Hoorn	25

‘Enthousiasme tonen’



Taizé-kruisje, zilver

Sinds een aantal jaar draag ik, opnieuw, een kruisje aan een hangertje om mijn hals. Het is afkomstig uit Taizé; de Oecumenische Gemeenschap in Frankrijk die heel vormend is geweest voor het geloofsleven van vele jongeren in Europa en zeker ook voor mij. Ik heb daar gehoord en gezien dat ‘de hemel de aarde kan raken’. Het hangertje is daarvan een betekenisvol symbool.

Ik vind het ‘t mooiste vormgegeven kruisje dat ik ken. Ooit, bij mijn doop op Pinksterzondag 1986, kreeg ik van familie een klassiek zilveren kruisje aan een hangertje. Zeer bescheiden van afmeting. En toch...het mocht zichtbaar zijn dat ik nu De Eeuwige beled als De Ene en Christus wilde navolgen, met m'n zusters en broeders. Een leeg kruisje, zonder lijdende Christus, als beeld van de Opstanding, van Pasen. Ik heb het jaren met overtuiging gedragen, tot het enthousiasme luwde...

Het Taizé-kruisje is méér dan een Paas-kruisje. Het is tegelijkertijd een duifje. Als symbool van de Heilige Geest. Pasen en Pinksteren in één beeld. Levendig en ronder van vorm. Dit past me veel meer.

Pasen is hét feest waar het hele christendom om draait, zonder meer. Dat in Christus de Eeuwige de dood niet het laatste woord doet hebben..... dat Hij de gebrokene zó recht doet, en in Hem allen die gebroken zijn door onrecht en geweld. En daarnaast toont dat óók zij die onrecht doen, geheeld kunnen en moeten worden. Ik vind het steeds opnieuw van een wónder..van diepe waarachtigheid.

Pasen blijft echter een statisch gebeuren zonder Pinksteren. Pinksteren draagt de Opstanding vérd. Pinksteren, in de uitstorting van de geest, geeft heden en toekomst. Pasen is daarmee niet van ooit en eens, maar van nú en in de toekomst.

De Hemel is onder ons en beweegt, inspireert, overvalt en raakt aan. Is uit op verandering en hoop. Dringt dóór tot in het duister. In de wonderlijke ‘vorm’ van De Geest, zo mogen we geloven. Het Taizé-kruisje wil dat aanduiden. Het zilveren Taizé-kruisje is 1,5 cm in doorsnede en dus duidelijk zichtbaar. Nog té opzichtig vond familie en zo kreeg ik op mijn verjaardag een nagemaakt kleiner model. Van goud, deze keer, gemaakt door een goudsmid in opleiding. Dat ik het draag is een uiting van hernieuwd enthousiasme. “Enthousiasme” is een Grieks woord en betekent letterlijk ‘in God zijn..’. ‘Aangeraakt zijn’, kan je ook zeggen. De leerlingen raakten op Pinksteren ‘in God’ en dat maakte álles anders voor hen. Voortaan probeerden ze met de ‘blik’ van de Eeuwige naar mensen te kijken. En dat mogen en kunnen wij ook. Dat dit veelal met stamelen en struikelen is, doet er niet toe. Een hangertje is een bescheiden teken. Misschien vind ik het als dominee ook wel handig als mensen érgens aan kunnen zien waar ik voor wil staan. Natuurlijk moet dat uit ons handelen blijken, als gelovigen, en het kan ook op andere manieren, maar op dit moment communiceert dit voor mij goed.

In Nederland is het overigens verboden voor mensen die een openbaar ambt uitoefenen om dit enthousiasme te tonen. Religieuze uitingen worden niet getolereerd. Die horen tot de privé-sfeer, is het idee. Daar is gelukkig voortdurend discussie over. Want het suggereert dat een religieus iemand niet de neutraliteit die bij dat openbare ambt hoort zou kunnen uitoefenen. Dat diegene niet in staat zou zijn om in zijn of haar werk geen ‘onoorloofd onderscheid te maken op grond van afkomst, godsdienst of levensovertuiging, politieke opvatting, geslacht of welke grond dan ook’. Die aanname is onjuist en gebaseerd op vooroordelen. Stelt ook de Commissie voor de Rechten van de mens. Ik zou zelfs willen beweren dat juist iemand die weet uit welke ‘waarheid’ hij of zij wil leven, zich bewust kan zijn van die neutraliteit, die inderdaad noodzakelijk is bij de uitoefening van een overheidsambt. Sterker nog, welke christen wil onderscheid maken...dat gaat tegen het hele evangelie in.

Hoe het ook zij, ik wens ons allen het enthousiasme van de Geest toe, in alles wat we doen, in iedere ontmoeting die we aangaan. De Geest leidt ons tot menswaardig samenleven, met of zonder religieuze versierselen. Dat gaan we vieren op Pinksterzondag. Met de symbolen van Kruis, Duif.... en Vuur!

Wikke Huizing

Texel

Groot Mannenkoor Noord-Nederland

Het Groot Mannenkoor Noord-Nederland geeft op zaterdag 18 mei 2024 om 15.00 uur een concert in kerkgebouw De Burght in Den Burg op Texel. Het koor komt uit Heerenveen maar heeft een tiental deelnemers van Texel. Jaarlijks geeft ze een wervend concert in de monumentale kerk met fraaie orgel. Het mannenkoor bestaat uit maar liefst 90 zangers en zingt onder leiding van de gepassioneerde dirigent Martin Mans. Hij haalt het beste uit de stemmen naar boven en laat er enkele solisten bovenuit springen. Het programma is een variatie van geestelijke liederen en klassiek en populair repertoire. Enkele titels op het programma zijn: Hoop, Zie de Zon en Dank sei Dir Herr. De deelnemers van Texel brengen bovendien ook een eigen lied ten gehore dat ze onder leiding van hun dirigent 'De Troubadour' hebben ingestudeerd. Aan het orgel en de piano zit Hugo van der Meij die het mannenkoorprogramma omlijst met instrumentale klanken. Hij brengt tevens improvisaties ten gehore. Martin en Hugo spelen bovendien een vierhandig pianowerk. Een concert met het Groot Mannenkoor Noord-Nederland staat garant voor afwisseling en biedt de luisteraar enkele uren ontspannen genieten van mannenzang en instrumentale muziek.

Bijzonderheden:

Locatie: kerkgebouw De Burght, Binnenburg 2, Den Burg

Datum: zaterdag 18 mei 2024

Aanvang: 15.00 uur

Toegang € 12,50 bij reservering (aan de kerk €15,-)

Kinderen t/m 11 jaar zijn gratis.

Reserveren: www.martinmans.nl of t. 06-25391903

Zaterdag 18 mei 2024 - 15.00 uur
BURGHTKERK – DEN BURG
(Binnenburg 2)

Martin Mans *dirigent*
Hugo van der Meij
orgel en piano
Koorsolisten

Sfeervolle arrangementen en improvisaties

Toegang € 12,50 (aan de kerk € 15,-)
Kinderen t/m 11 jaar gratis
Reserveren kan op www.martinmans.nl of t. 06-25391903



Concert op vrijdagavond

Hugo v.d. Meij en Martin Mans komen op vrijdagavond 17 mei om half-acht muziek maken in ons gebouw. De dag daarna geven ze het officiële concert in de Burght Met het Groot Nederlands Mannenkoor. Ze maken een tournee door ons land en doen daarbij ook Texel aan. In de krant heeft inmiddels een vooraankondiging van dat concert gestaan en het zal groots en overweldigend zijn, maar je moet daarvoor wel een kaartje kopen. Hugo van der Meij begeleidt het koor dat Martin Mans dirigeert. Dirigent en Pianist komen al eerder naar Texel en willen graag samen inspelen. Deze muzikale mannen-broeders hebben daarvoor ons gebouw uitgekozen. Wij hebben ze gevraagd of ze er voor ons een muziek-feest van willen maken. En daar hebben ze zin in, net als vorig jaar. Na de eerste serieuze meeslepende nummers begon Hugo wat te improviseren, vroeg het publiek naar favoriete nummers en speelde de musicus met het hooggeëerde publiek mee. En dat publiek bleef niet muistil zitten zoals je bij een concert gewend bent. Het leek meer op André Rieu ofzo, maar dan wat huiselijker. Dit jaar zullen Martin en Hugo afwisselend op piano en orgel spelen én beide tegelijk. De toegang is gratis, met een vrijwillige bijdrage bij de uitgang; U bent van harte welkom.



We zijn er bijna ...

In de afgelopen jaren hebben we hard gewerkt aan de renovatie en verbouwing van huisje Mosk, een rijksmonument. We maakten ons druk om anderen een warm onthaal te kunnen geven op een van de mooiste plekjes van De Koog. Er is door veel mensen meegedacht, meegewerkt en steun gegeven. Vakmensen, Texelaars, Ermeloërs, kerkgangers, spullengevers, diaconieën en sponsors gaven wat ze te geven hadden. Met al deze inspanningen bij elkaar is het uitgewoonde huisje veranderd in een gastvrij huisje waarin gastvrouw Mijke en onze zomer- en wintergasten het goed gaan hebben. Op 1 juni komen de eerste zomergasten al. Het zijn vrijwilligers die ons komen helpen de Kogkerk drie middagen en een avond doordeweeks te openen voor wie daar even binnen wil komen. Bijgaande foto's geven een goed beeld van wat er allemaal gebeurd is in de afgelopen jaren. We zijn er bijna!



Dankbaar zijn we voor wat er mogelijk kon worden. Dankbaar aan onze Heer en aan iedereen die meehielp en nog gaat helpen!



De diaconie van Waal-Koog-Den Hoorn: Joke Sabelis, Stefanie Bremer, Fiet van Beek

De steungroep van huisje Mosk: Sita en Klaas
Wijma, Iris Stekelenburg, Catharina van der Vis en
Fiet van Beek

mede namens Mijke van Leersum



... maar nog niet helemaal

We hebben uw hulp nog nodig voor een aantal zaken:

- financiële steun blijft nodig voor al de kleine dingetjes die we gaan aanschaffen om het huisje een thuisje te maken
 - nog 4 sponsors voor een zonnepaneel à € 750
 - wie kan de komende weken gordijnen vermaken?
 - wie wil helpen schoonmaken op zaterdagmorgen 25 mei?
 - wie wil helpen klussen (lampen ophangen, meubels in elkaar zetten etc) op zaterdag 25 mei vanaf half 2?
- Voor de laatste drie zaken graag opgeven bij ds.
Geertje: dsgeertje@gmail.com

Voor financiële steun kunt u ons vinden via de QRcode of NL 44
RABO 0362 5095 06 tgv diaconie
gem. waalkoogdenhoorn



Doopsgezinde Gemeente Texel

Kogerstraat 18, Den Burg, tel. 320727
Voorganger: ds. H. Marseille, Kogerstraat 17a, 1791 EN Den Burg, tel. 365850
Secretaris: P.M. Bakker-Halfweg, Kogerstraat 69, 1791 ER Den Burg
Bankrekeningnummer: NL63RABO 0362 5053 81
e-mail: info@dgtextel.doopsgezind.nl
website : www.dgtextel.doopsgezind.nl
inleveren kopij kerkblad: Anneloes Visman, Waalderstraat 58, Den Burg
Kamer van Koophandel 76034771

Agenda

- 8 mei 10.00 uur Bijbelleesuur
- 8 mei 11.00 uur Muziek Kom Mlssie
- 12 mei 10.00 uur Dienst. Ds. Geertje de Vries
- 14 mei 14.00 uur Studio
- 15 mei 10.00 uur Bijbelleesuur
- 15 mei 11.00 uur Muziek Kom Missie
- 17 mei 19.30 uur Concert Meij/Mans
- 19 april 10.00 uur Pinksterdienst in Den Hoorn. Ds. Hans Marseille
- 22 mei 10.00 uur Bijbelleesuur
- 22 mei 11.00 uur Muziek Kom Mlssie
- 22 mei 14.00 uur Fietstocht zuster- en broederkring
- 26 mei 10.00 uur Dienst. Ds. Jeanet van Woerden
- 28 mei 14.00 uur Doperszaaigoed
- 29 mei 10.00 uur Bijbelleesuur
- 29 mei 11.00 uur Muziek Kom Mlssie
- 29 mei boot 16.00 uur Regiobijeenkomst Dopersduin
- 30 mei 19.30 uur Vergadering Kerkenraad
- 2 juni 10.00 uur Dienst. Ds. Hans Marseille
- 4 juni 14.30 uur Oudere zusterkring
- 5 juni 10.00 uur Bijbelleesuur
- 5 juni 11.00 uur Muziek Kom Missie
- 6 juni 10.30 uur Praatcafé De Gollards
- 9 juni 10.00 uur Dienst. Ds. Ineke Reinhold-Scheuermann

Vooruitblik in 100 woorden. Hans Marseille
Pasen, geloven wij dat leven het van doodgaan wint? Dat het gaat groeien als een mosterdzaad? Of blijven wij staren op wat vroeger was? De broederkring ging op bezoek bij de mosterdmakerij van Mieke en Christoph. We luisterden naar ze in het 'Galanthus' aan de Haffelderweg. Ze spraken met groot vertrouwen over het kleinste begin. Naast de technische informatie vertelde Christoph vooral hun Paasverhaal: Geloven dat het al begonnen is. Uit zijn eigen leven kregen wij een les mee. Hij zei: "Ik zeg tegen m'n kinderen: als het je echt niet bevalt, ga doen waar je plezier uit haalt, blijf niet staan in het verleden." Troostrijk en enthousiasmerend was hij. Er ging een zucht door het vierkant van de boerderij. Even waaide de wind van Pinksteren aan de voet van de Hoge Berg.

Regiobijeenkomst in Dopersduin

Op woensdag 29 mei is de laatste regiobijeenkomst op Dopersduin. We gaan daar per auto naar toe. Heen boor 16.00 uur, terug boot 21.30 uur. Opgeven bij zr. Anneloes Visman, info@dgtextel.doopsgezind.nl, tel. 315670. Vervoer wordt onderling geregeld. Er is daar een



broodmaaltijd met soep erbij, waarvoor een vrijwillige bijdrage wordt gevraagd.

Vakantie

Vanaf maandag 6 mei zijn Wikke en Hans een weekje met meivakantie. Indien nodig kunt u contact opnemen met iemand van de kerkenraad.

Pinksterdienst

De dienst op 1e Pinksterdag, 19 mei 2024, wordt gehouden in de voormalige Vermaning in Den Hoorn, achter Diek 11. Aanvang 10 uur. Parkeren kan op het pleintje bij Goenga of op het parkeerterrein bovenaan de Stolpweg.

Paasmaaltijd 26 maart 2024

Er waren 44 zusters en broeders aanwezig bij de paasmaltijd, waarvan er eentje uit Den Helder kwam. Zij werd opgehaald bij de boot en later weer naar de boot teruggebracht. Eerst was er de liturgie gemaakt door ds. Jeannet van Woerden, waarbij we veel mochten zingen. Mies las een verhaal van de gelukkige prins naar Oscar Wilde. Daarna volgde de maaltijd met heerlijke soep, gemaakt door Margriet van Elk en door Anneloes Visman. Er was voor ieder een lekker slaatje, wit en bruinbrood, paasstol en nog

een lekker toetje. Heerlijk. Na de maaltijd volgden nog mededelingen met het bedanken van de organist en het kostersechtbaar voor alle goede zorgen, zegenbede en als afsluiting het lied U zij de glorie.



De collecte aan de uitgang, voor de kosten van de maaltijd, bracht ruim € 200 op. Het was een fijne middag. (Foto's zie website).



Op 1e paasdag was er na afloop van de dienst een paaslunch. Verzorgd door cateraar De Pastorie uit de Waal. Veel zusters en broeders namen hieraan deel, waaronder ook een tafel met jeugd. Fijn is dat. De sfeer was goed, het eten smaakte prima. (Foto's zie website)

Ledenvergadering



Tijdens de ledenvergadering in april zijn de jaarstukken gepresenteerd door de secretaris, de penningmeester en de predikant. Na de pauze

vertelde onze gast, Karim Ali, zelf afkomstig uit Bangladesh, over het leven in zijn geboortestreek en over de hulpprojecten die hij daar heeft opgezet. In Den Burg heeft hij de vliegerwinkel in de Weverstraat. Als dank kreeg hij een gift overhandigd, in de vorm van een vlieger, ter ondersteuning van zijn werk daar.

Zusterkring 24 april 2024

De laatste zusterkring van dit seizoen stond in het teken van het boekje Belevissen van een predikantsvrouw van Lidy Laurensse-van der Meulen. Het bevat korte verhalen, die eerder in het ADW (Algemeen Doopsgezind Weekblad) hebben gestaan. We spraken over de positie van 'vrouw van', in dit geval de vrouw van een Doopsgezinde predikant. Wat wordt er zoal verwacht van die vrouw: leiden van zusterkring, jongerenkring, zondagschool, ziekenbezoek, bij begrafenissen leiden van de voorgang bij de vrouwen. Ook een aantal van ons was na het huwelijk 'vrouw van'. Je kreeg ontslag bij je eigen baan en kreeg soms een heel ander leven. We bespraken ook de predikanten en hun vrouwen die we hier op Texel na de oorlog gehad hebben. Hoe actief waren die echtgenotes. Veel verhalen kwamen er los.



Afsluiting seizoen zuster- en broederkring

Ook dit jaar gaan we als afsluiting van het seizoen fietsen met de zusters en broeders en ieder die verder mee wil gaan. We vertrekken op woensdag 22 mei om 14.00 uur bij de kerk op de fiets. We gaan naar de Novalishoeve bij Den Hoorn. Daar worden we ontvangen met koffie en thee. We krijgen uitleg en een rondleiding en als afsluiting nog wat lekkers. We gaan daarna ieder weer naar ons eigen huis. Voor wie liever per auto gaat: zorg dat je tussen 14.15 en 14.30 uur op het parkeerterrein van Novalishoeve bent, dan komt het goed. Meerijden kan geregeld worden. Daar wachten op de fietsers. Rond 16.00 uur is het afgelopen.

Broederkring 4 april 2024. Door Dirk Kievit. Alweer de laatste bijeenkomst dit Winterseizoen, br. Fer opende deze keer met een gedicht genaamd "Morgen". Na het voorlezen van de notulen van de bijeenkomst van maart, waar geen op of aanmerkingen op waren. De mededelingen: Ter afsluiting van het winterseizoen gaan we gezamenlijk

met de Zusterkring 22 mei a.s. op de fiets naar de 'Novalishoeve' nabij Den Hoorn. Natuurlijk rijden er ook auto's voor de slecht ter been zijnde zusters en broeders. Dat wordt onderling geregeld. We vertrekken om 14.00 uur vanaf de kerk.

Dan op 25 mei de Landelijke Broederkringen dag, ditmaal in Groningen. Eenieder moet zichzelf hiervoor opgeven volgens de toegestuurde mail en ook de kosten voldoen voor 10 mei a.s.

Br. Jan Wieten ging deze avond een discussie opgang brengen aan de hand van door hem zelf opgestelde 16 discussiepunten over wereldproblemen, gemeenschappen in oprichting, geloofsleer enz.

We zouden dan voor de pauze even de vragen doornemen en daarna de discussie laten plaatsvinden. Doordat het gestelde gelijk al discussie opleverde kwamen we lang niet aan alle punten toe. We hebben dan ook aan br. Wieten gevraagd om in het a.s. winterseizoen het vervolg te laten plaatsvinden. Ter afsluiting van de avond hebben we nog lied 634 "U zij de glorie" gezongen waarna br. Fer eenieder een welthuis toewenste.

Theemiddag 2 april 2024 door Riny Wielinga.

Het werd een heel aparte middag, maar wel nuttig. We waren deze middag maar met 5 dames en Hans. Er waren veel afberichten. Dit kan altijd als je zo'n hoge leeftijd mag bereiken. We begonnen met het zingen van een mooi lied en wij deden extra ons best en dit lukte. Hans wou graag een kopje thee, hij had vast zin in zo'n grote Mozart chocolade bol. We gingen even terug naar de dienst van afgelopen Zondag. Hans vertelde eigenlijk het verhaal van een zeer oude heer, die in dat huis had gewoond en zijn toekomst had hij niet meer voor zich en zijn droom begon met het kleine jongetje, die zijn hele leven terug haalde en heel eenzaam daar vroeger alleen heeft gewoond en nu stierf. Het boek heette: "Le petit Lumière" en het boeiende was dit kleine jongetje, die helemaal alleen woonde, met alleen prachtige getekende plaatjes, maar het mooie was, dat helemaal op het eind vlak voor zijn sterven werd meegedeeld, dat dit een soort droom was van een zeer oude man, die daar zijn hele leven alleen had geleefd. Heel bijzonder. Als hij dit weer ging dromen was het huisje wel verlicht. 1 persoon was nieuwsgierig geworden. Wat was dit toch voor een lichtje iedere avond. Ik kan helaas 's morgens niet naar de kerk, maar ik heb 2 boxjes aan mijn laptop en hoor nu veel beter en de pianist had de juiste muziek als begeleiding. Heel mooi was dit. Anna, die onze koffie en thee altijd verzorgd heeft nog geen rollator en gaat zelfs lopend naar huis zonder stok. Ook is zij met haar familie een buitenlandse reis gaan maken naar de plek waar zij vroeger met haar man altijd naar toe ging. Fijn voor haar. Ook heeft onze kerk weer een cadeau gehad van de Familie Cadée namelijk 5 zeer oude tegels met Bijbelse voorstellingen. Zeer mooi. Hans las nog een vreemd gedicht voor over een emmer met water. Was filosofisch. Ik had ook nog een gedicht over: ADAM ZOU NOOIT MEER APPELS ETEN:

Bijbelleesuur door Hans Marseille

Deze maand maken we een begin met de Willibrord-vertaling. We stappen over van de Statenvertaling omdat we de 150 psalmen, elke week één, hebben "uitgelezen". Dat leek ons een goede gelegenheid voor een nieuwe vertaling te kiezen. Met algemene instemming kozen we voor de Willibrord die door de Katholieke Bijbel Stichting en het Vlaams Bijbelgenootschap is uitgegeven. We zijn erg benieuwd naar de woorden en de taal die deze bijbel gebruikt. Elke vertaling maakt immers gebruik van een andere woordenschat. Zo viel me in de Statenvertaling het werkwoord 'oorlogen' op, in plaats van 'strijden' of 'vechten'. Het is even wennen maar het stond er echt: "Hij oorloogde hem.."

Één ding is in de Willibrord opvallend anders: Er staan meer boeken in! Wij kennen het Oude testament en het Nieuwe testament, maar in de Willibrord vertaling staan daar nog een handvol boeken tussen. De zogenaamde 'Deutro-canonieke' boekenlijst te weten: Tobit, Judit, Baruch, Brief van Jeremia, die ook wel Baruch wordt genoemd, Wijsheid van Sirach, 1 Makkabeeën, 2 Makkabeeën, Wijsheid van Salomo. Wanneer u nieuwsgierig bent, bent u van harte welkom op elke woensdagmorgen van 10 tot 11 uur



Studio door Hans Marseille

We bespreken de interviews die Fokke Obbema hield over de zin van het leven. Marjoleine Vos vertelt dat ze thuis niet aan geloven deden. Haar vader wantrouwde het instituut kerk met haar macht en rijkdom. Als Marjolein aan haar moeder vraagt wat geloven is, dan krijgt ze als antwoord dat ze niets begrijpt van mensen die in god geloven. Op school werd ook niet over religie gesproken. Ze kan zich ook niet herinneren dat er kinderen in de klas zaten die naar de kerk gingen. "Dat was gewoon zo in de jaren zeventig. Je hoefde nooit iets van religie te merken."

En dus was zij ook ongelovig. Totdat zij haar man, Ton van Deel, ontmoette. Die kwam uit gereformeerd gezin. Het was voor haar interessant om iemand van gereformeerde oorsprong te leren kennen. Hij was ook al niet meer praktiserend - maar hij dacht wel echt vanuit zijn opvoeding. Hij kon soms ook wel eens het woord 'god' gebruiken en voor Marjoleine was hij de eerste

die dat deed. Toen ging ze zich opnieuw afvragen: wat is dat dan, wat geloven mensen die geloven? Rond haar veertigste werd steeds duidelijker dat ze geen kinderen zou krijgen. Die zekerheid gaf haar jarenlang een groot verdriet. Met de vraag: Waarom ik, Waarom overkomt mij dit Dat was in de jaren '90. Toen begon ze met zelf naar de kerk te gaan, naar de Nicolaaskerk. Ze ging eerst met een vriendin mee. En daarna is ze zelf blijven gaan. De kerk bood haar iets dat groter is dan jezelf bent. Dat is Zinvol en belangrijk, want zegt ze: "Je kunt je lot wel enorm uitvergroten, maar ik zag ook wel dat het 'klein' leed was." Aanvankelijk ging ze met een lichtelijke weerzin, want het katholieke was natuurlijk nog vreemder dan de protestantse wereld. Ze vond al dat buigen en opstaan maar raar. Ze dacht: dat doe ik niet hoor, maar na een paar keer dacht ze: als je niet van plan bent mee te gaan doen, dan kan je wel thuisblijven. Het is kiezen of delen. Aan sommige dingen beleefde ze troost. Bijvoorbeeld een gebed waarin de gelovigen na ieder gedeelte meebidden: "Heer ontferm U." Dat woord ontfermen vond/vindt ze heel mooi. Voor haar betekent dat; "Sta me bij." In de kerk kan ze dat zomaar zeggen en meebidden. Buiten de kerk krijgt ze allemaal vragen of God er wel is en hoe ze ontferming moet voorstellen. Als ze dan met woorden gaat redeneren dan blijft er niets van die troost over. Door haar kinderloosheid voelde ze zich buiten het leven staan; ze deed niet mee aan het doorgeven van het leven. In het geloof dat ze in de kerk meemaakte, neemt ze deel aan een traditie, een verbond om door te geven, iets voor de toekomst van alle mensen.

Menno Simons door Rinus Kuiper

Menno Simons! Menno Simons!
Zijn invloed is wereldwijd!
Zijn basis ligt in Witmarsum
Maar men kent hem wijd en zijd!

Hij leeft bij de Doopsgezinden
Hier! Tot aan de Franse kust!
In Duitsland is hij te vinden:
Zij geest is nog niet geblust!

Hij zit ook in Oost Europa:
Menno's geest kent maat noch grens
Zoekt de verre einder, op ja
Ofwel overal de mens!

Dan gaan wij nu over zeeën
Naar het onbekende land!
Waar eens in een ver verleden
Ook Dopers zijn aangeland!

Om vervolging te ontlopen
Gingen zij naar elders toe
Om te werken en te wonen
Zonder stress en niet meer moe!

Menno's geest zou hen omgeven,
Die ging mee over de zee.
Die stuurt bij het overleven
Toont zich bij elk wel en wee!

Als Amisch en Mennonieten
Werd hun home Amerika!
Die zich daar met niets inlieten
Op een enkel spoortje na!

Zie ze in gemeenschap wonen
En ook werken met elkaar
Hun verbondenheid groots tonen
Tot het uiterste zowaar!

Echt klassiek in werkzaamheden:
Alles gaat met man en paard!
Het verleden blijft ook heden
Dat staat helder op de kaart!

Zie de hoeden en de kleding:
Het geeft Menno's tijd goed weer!
En daarbij ook de verwijzing
Naar de eeuwenoude leer!

Zo geven zij steeds hun teken
Als de oude, nieuwe mens!
Voor het brood en voor het breken
Bij de daar gestelde grens!

Zij zijn echt één met hun leider
Consequent uit vroeger tijd!
Een leider en ook een strijder
Maar wars van moderniteit

De geweldloosheid van Menno
Werd ook dwingend opgelegd!
Dulden, dragen is hun credo:
Niets geeft geweld enig recht

Zo leeft Menno in de wereld!
Menno leeft zelfs wereldwijd!
Veelal heden tijds verkerend
Maar ook strak in vroeger tijd!

Mondig op zondag

Op 16 juni 2024 zal op Mennorode in Elspeet Mondig op Zondag plaatsvinden. Dé dag voor ontmoeting, inspiratie en bemoediging voor iedereen die zich verbonden voelt met de doopsgezinden. Mondig op Zondag zal zich dit jaar afspelen rond het thema 'Valt er nog wat te vieren?', waarin we met elkaar goede en mooie dingen in het licht zetten. Er zullen diverse workshops zijn: Chris Doude van Troostwijk over inventieve theologie, Carolien Cornelissen duikt met u dieper in uw eigen belijdenis en een workshop bibliodrama met Olav Boelens. Bovendien komt theoloog en pionier Rikko Voorberg spreken. Ook is er een volledig jongeren- en tienerprogramma, en kinderoppas voor de allerkleinsten. De toegang is gratis. Het programma begint om 10 uur en duurt tot 17 uur.

Protestants Texel

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

Hierbij nogmaals de tekst die besproken zal worden op de gemeenteavonden die in de week na Pinksteren gehouden zullen worden (zie onder de verschillende gemeentes voor plaats en data

De situatie

“We zoeken als protestantse gemeentes op Texel in toenemende mate naar samenwerking. Dat doen we vooral vanwege de tanende bestuurskracht die in alle drie de gemeentes merkbaar is en met name speelt in de gemeente Waal/Koog/Den Hoorn. Ook is de uitvoerende kracht van onze gemeentes tanende, op dit moment vooral op administratief gebied, en gaat steeds meer een rol spelen. Samenwerking kan helpen ook in de toekomst de kwaliteit van dit werk te borgen.”

We zoeken naar samenwerking – en we wachten daar niet mee tot het moet. Want dan lopen we het risico achter de feiten aan te lopen en noodgedwongen harde beslissingen te moeten nemen.

Uitgangspunt

Het uitgangspunt wordt in de notitie als volgt omschreven: “Uiteindelijk willen we op zoek naar een samenwerkingsverband, waarin we samendoen, wat samen kan en lokaal doen wat lokaal moet.” Daarbij is het goed om in het oog te houden dat samenwerking hier geen samenvoeging betekent! In de notitie verwoorden we dat als volgt: “Het is goed om hier nog expliciet te vermelden, dat in de samenwerking die we zoeken tussen de drie protestantse gemeentes op Texel, de afzonderlijke gemeentes financieel zelfstandig blijven. De gemeentes blijven eigenaar van hun bezittingen en blijven verantwoordelijk voor de financiële verplichtingen die men is aangegaan.”

Gezamenlijke taken

Op een aantal terreinen is er al samenwerking, zoals het kerkblad, preekrooster, zomerkerk, startzondag, eilandelijk diaconaal project en website. Een belangrijke stap is dat de Colleges van Kerkrentmeesters een lijst hebben opgesteld van alle taken die beter gezamenlijk kunnen worden uitgevoerd. Het samenwerkingsverband betreft de volgende onderdelen van het leven en werken van de betrokken gemeenten:

- De zorg voor het goed functioneren van de ledenadministratie (LRP) in de drie gemeentes.
- Het vanuit LRP gemeenschappelijk opzetten van de actie Kerkbalans, het Solidariteitsfonds en de Dankdag collecte.
- Het ontwikkelen van gemeenschappelijk beleid inzake:
 - a. Uitvoering privacywetgeving.
 - b. Vertrouwenspersoon en VOG (Verklaring Omtrent Gedrag).

- c. Beheer van de begraafplaatsen.
 - d. Vrijwilligersbeleid.
 - e. Archivering.
- Samen met Eilandelijke diaconie collecterooster
 - Gezamenlijke boekhouder en accountant zoeken.
 - Opstellen van begrotingen en jaarrekening voor de gezamenlijk uitgevoerde taken.
 - Het meewerken aan de totstandkoming van een gezamenlijk beleidsplan van de drie gemeentes.
 - Het meewerken aan de totstandkoming van een gezamenlijke plaatselijke regeling.
 - Het vaststellen van een gemeenschappelijk beleggingsstatuut.
- En de al eerder gemaakte afspraken over:
- Gezamenlijk zorg dragen voor de verschillende websites van de afzonderlijke gemeentes.
 - De zakelijke afhandeling van de gemeenschappelijke preekvoorziening
 - De organisatie van het uitgeven en verspreiden van een kerkblad in samenwerking met de Doopsgezinde Gemeente Texel.

Zelfstandigheid

Er is tevens een lijst met taken opgesteld die we vooralsnog beter zelfstandig kunnen uitvoeren. Die lijst ziet er als volgt uit:

- Onderhoud gebouwen.
- Subsidies/sponsoring aanvragen.
- Beeld en geluid verzorgen.
- Verzekeringen.
- Licenties, mogelijk gezamenlijk indien voordeliger.
- Uitvoering Kerkbalans, Solidariteitsfonds, Dankdagcollectie.
- Kerkblad keuze naar wie te verspreiden.
- Verzorgen organisten, koster, koffieschenkers.
- Beheer begraafplaatsen.
- Vaststellen, via kerkenraden, van gemeentelijk deel begroting/jaarrekening.
- Bijhouden van doop, belijdenis en trouwboeken.
- Bijhouden archief.
- Uitvoering vrijwilligersbeleid.
- Overige taken die niet genoemd zijn, maar wel tot de werkzaamheden van de Colleges van Kerkrentmeesters behoren.

Kerk in met en voor het dorp

Het is goed om telkens voor ogen te houden dat wat we lokaal kunnen doen, ook lokaal blijven doen. Want de ervaring leert dat als een kerk eenmaal vertrokken is uit een dorp, deze niet snel weer terug zal keren. Aan het slot van de notitie wordt dit als volgt geformuleerd:

“Het is dus van groot belang om duidelijk te maken dat we ook samen met elkaar telkens lokaal kerk willen zijn. We streven ernaar dat door en in de samenwerking nieuwe energie kan ontstaan, om kerk in, met en voor het dorp te zijn.”

Ds. Evert van Leersum



Protestantse Gemeente Den Burg - Texel

Predikant (maandag vrij): ds. *mevrouw Wikke Huizing*, Kogerstraat 17A, 1791 EN Den Burg, tel. 0222-365850, email wikke.huizing@outlook.com
Voorzitter kerkenraad: mevrouw *Marjan Nicolay-Mosk*, Keesomlaan 17, 1791 DA Den Burg, , tel 0222-316686, email voorzitter.pkn.denburg@texel.com.
Scriba: mevrouw *Ank van Putten*, Vaargeul 26, 1791 HB, tel. 0222-313990, email scriba.pkn.denburg@texel.com
Ledenadministratie: mevrouw *Marga Drijver-Zijm*, tel. 0222-312300, email mh.drijver@kpnmail.nl
College van Kerkrentmeesters: penningmeester en administratie Tessels Kerkblad: *de heer Douwe Kooiker*, Driehuizen 12, tel 0222-315577, email penningmeester@pkndenburg.nl . Bankrekeningnummers:
 • Kerkbalans IBAN rekeningnr. NL18RABO 03625.12302;
 • Voor alle andere kerkelijke bijdragen/collectes IBAN rekeningnr. NL62RABO 01220.41720
College van Diakenen rekeningnr. NL50RABO0137195761.
Redactie kerkblad: Corrie Hordijk, Vroonlant 15, 1791WK, email corriehordijkoster@gmail.com
 Gebouwen: "De Schakel" en "De Burght": 0222-365933. Voor reserveringen van "De Schakel" kunt u zich melden bij *mevrouw Ank van Putten*, tel. 0222-313990, email
 Kerkhof: *de heer Erik v.d. Spek*, email beheerder.begraafplaats@pkndenburg.nl
 Website <https://www.pknndenburg.nl>

Kerkdiensten

Zondag 12 mei	9.30 uur	Ds: Ds. C. Corporaal uit Bolsward Organist: Jan Kruithof Collecten: 1 ^e EDW project Inloophuis Texel, 2 ^e kerk, 3 ^e onderhoud gebouwen Zondagsbrief: Tineke Ramaker
Zondag 19 mei 1 ^e Pinksterdag	9.30 uur	Ds: ds. W. Huizing Organist: Dyo Wassink Collecten: 1 ^e St. Voedselbank Texel, 2 ^e kerk, 3 ^e verwarming Zondagsbrief: Tineke Ramaker
Zondag 26 mei	9.30 uur	Ds: ds. F. Stark uit Lexmond Organist: Jan Kruithof Collecten: 1 ^e Diaconie, 2 ^e kerk, 3 ^e onderhoud gebouwen Zondagsbrief: Tineke Ramaker
Zondag 2 juni	9.30 uur	Ds: ds. W. Huizing Organist: Dyo Wassink Collecten: 1 ^e plaatselijke activiteiten, 2 ^e solidariteitskas, 3 ^e onderhoud gebouwen Zondagsbrief: Joke Vlaming
Zondag 9 juni	9.30 uur	Ds: ds. P. Verhoeff uit Alkmaar Organist: Jan Kruithof Collecten: 1 ^e Hospice Texel, 2 ^e Pastoraat, 3 ^e Zomerkerk Zondagsbrief: Joke Vlaming

Agenda

Maandag 13 mei	19.45 uur	Cantorij in de Burght
Dinsdag 14 mei	18.00 uur	Overleg gezamenlijke ambtsdragers van de 3 Protestantse Gemeenten in de Schakel
Woensdag 15 mei	16.00 uur	Diaconievergadering bij Corrie Hordijk
Maandag 20 mei	19.45 uur	Cantorij in de Burght
Woensdag 22 mei	19.30 uur	Gemeenteavond in de Schakel
Donderdag 23 mei	18.00 uur	Samen aan tafel in de Schakel, opgave noodzakelijk

Vrijdag 24 mei	Voor 17.00 uur	Kopij kerkblad juni inleveren bij Corrie Hordijk
Maandag 27 mei	19.45 uur	Cantorij in de Burght
Woensdag 29 mei	19.30 uur	Eilandelijk Moderamen in de Hoeksteen
Donderdag 30 mei	15.00 uur	Gesprekskring in de Schakel
Maandag 3 juni	19.45 uur	Cantorij in de Schakel
Woensdag 5 juni	19.30 uur	Moderamen in de Schakel

➤ Voor actuele activiteiten in De Burght zie <https://www.pkndenburg.nl/index-activiteiten.html>.

Van de predikant

Als predikant maak ik deel uit van de Werkgemeenschap Noordkop. Daarin bespreken we o.a. boeken. In verschillende kerkbladen als bijv. Woord en Dienst en het Ouderlingenblad werd een boek van dr. Aarnoud van der Deijl positief besproken. Het heet "De toekomst van de kerk; een essay vol rouw en hoop". Een titel die bij mij niet meteen enthousiasme oproept; eerder een soort vermoeidheid. Blijkbaar bij m'n collega's ook want niemand bood aan om de bespreking te leiden. Voor ik het wist stak ik mijn hand op...vooruit dan maar. En gelukkig, want het blijkt een heel goed boek! In de zin van dat het goed geschreven is, veel inzicht biedt en echt een eerlijk gesprek opent over de toekomst. Van der Deijl is predikant en schrijver, met een brede kennis en netwerk. Hij bespreekt allereerst 'zeven plannen die de kerk niet konden redden'. Zo noemt hij o.a. 'Rituelen opleuken; de EO-jongerendag' en: 'Verhalen ontmythologiseren: niet echt gebeurd, maar toch waar'. En 'Gemeenschappen vitaliseren: de vitale en aantrekkelijke gemeente'. Herkent u ze? Stuk voor stuk initiatieven waar hij zelf bij betrokken is geweest, die best veel gebracht hebben. Hij is er helemaal niet negatief over. Maar concludeert wél dat ze allen valse hoop geven als je als doel had dat ze de kerk zouden 'redden'. Ze hebben zelfs misschien de ontkerkelijking wel versneld...want zijn allen meegegaan in marktdenken, zo stelt Van der Deijl. Het boeiende aan het boek is enerzijds de analyse en de rouwvolle conclusie dat de kerk (in het Westen) niet te redden is. Zij zal klein worden. Maar daarnaast gaat Van der Deijl in gesprek met een aantal mensen die juist in de afgelopen jaren van 'buiten' zijn toetreden tot de kerk. En dat zijn geen mensen uit de Opwekkingsbeweging oid maar mensen als Stephan Sanders en Yvonne Zonderop. Die ook schrijven en vertellen in het publieke domein over hun zoek- en vindtocht. Juist zij zijn bij uitstek in staat om de vinger op de juiste kwesties te leggen. Van der Deijl legt hen de vraag voor of wij het als individuele mensen én als maatschappij wel redden zonder de kerk. En pleit met hen voor een hernieuwde nadruk op 'toewijding'. Hij eindigt met een 24-tal gespreksstellingen. Ik ben benieuwd naar het gesprek met de collega's en hoop daarvan te berichten.

Voor wie mee wil lezen: "De toekomst van de kerk", Aarnoud van der Deijl, Uitg. Skandalon, 2023.
Wikke Huizing

Vakantie predikant: Van maandag 6 mei t/m maandag 12 mei kamperen Hans en ik in de Ardennen.

In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met de collega's van de buurgemeenten of met de kerkenraad.

Wikke Huizing

Verslag gesprekskring



Detail van beeld "Im Lärm der Zeit" van Bruno Walpoth, Walnoothout, 2017

Op de stormachtige middag van dinsdag 9 april verzamelde zich een mooi groepje mensen in De Schakel voor een ontspannen ontmoeting rond het thema 'stilte'. Praten over 'stilte' heeft iets gekks want je maakt dan juist geluid. Maar allen hadden ervaring met stilte of het gebrek eraan. In onze tijd is stilte een schaars goed geworden. De Avondgebeden in de tijd vóór Pasen kennen een lang moment van stilte. Dat wil zeggen, we maken zelf even geen geluid. Enkele deelnemers vertelden ervan. Dan horen we opeens allerlei andere geluiden scherper; iemand die door de Burgwal loopt, een deur die dichtslaat, een kind dat wordt geroepen, het suizen van de wind. Stilte geeft concentratie en vergt enige tijd en oefening in het toelaten ervan. Het kan weldadig aanvoelen, rust geven. Soms is het té stil, in je huis. Dan biedt een mooi praatprogramma of mooie muziek op Radio of TV een welkome invulling, die ook weldadig is. We lazen het verhaal uit Samuel 3, over de jonge Samuel, een kind nog, die in de stilte van de nacht wordt geroepen. En nog niet weet wie het is, die tot hem spreekt. Hij leert van de oude priester Eli dat het

De Eeuwige is die spreekt, in de stilte. En hoe hij daarop moet antwoorden: "Spreek Heer, uw dienaar hoort..". Het werd een levendige middag.
Wikke Huizing



In memoriam Toos Stam – Schinkelshoek (geboren 5 december 1935, overleden 17 april 2024).

Toos werd geboren in een groot gezin in Rotterdam, en ze kreeg de doopnaam Anthonia mee. Toos was nog maar een jong meisje toen het gezin tijdens het bombardement van Rotterdam op 14 mei 1940 alles verloor. Ze moesten vluchten en kwamen in Capelle aan den IJssel terecht. Toos heeft in die jaren armoede gekend. Anders werd het toen ze Wout ontmoette. In april 1956 kregen zij beiden verkering en op 9 juli 1958 trouwden ze. In datzelfde jaar kwam het echtpaar Stam op Texel (De Koog) wonen omdat Wout een betrekking bij de gemeente kreeg. Toos sloot zich aan bij de zusterkring. In 1960 werd dochter Marjolijn geboren. Het gezin ging toen in Den Burg wonen; later, in 1975, verhuisde het naar de Wilsterstraat waar ze altijd zijn blijven wonen. Er zijn veel gelukkige herinneringen aan het wonen daar, en het was de plek waar veel vriendschappen tot bloei kwamen. Veel familieleden en vrienden koesteren warme herinneringen aan de gastvrijheid van Toos. Bij Toos kon je vermoeden dat ze, als ze in een andere tijd had geleefd, meer tot ontplooiing had kunnen komen. Toos was sociaalvoelend, intelligent en had een fabelachtig geheugen.

In augustus 2021 kreeg Toos een herseninfarct. Na enige tijd werd ze opgenomen in De Hollewal waar ze liefdevol werd verpleegd. Wout heeft haar in die

tijd vrijwel elke dag meerdere keren bezocht. Van de uitstapjes naar het thuis van de Wilsterstraat heeft ze genoten. In de week voorafgaand aan haar overlijden kreeg ze een tia waarvan ze niet meer kon herstellen. In een helder moment samen met Wout en Marjolijn zei ze: "wat hadden we het fijn samen". Het waren haar laatste woorden. Ze overleed met Wout aan haar zijde. Tijdens haar uitvaartdienst stond psalm 103 centraal, met onder andere de woorden: "Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen, zo liefdevol is de Heer voor wie hem vrezen". Het was de psalm die Toos en Wout levenslang begeleidde. Moge de herinnering aan het leven van Toos voor allen die haar nabij waren en ons tot zegen zijn.
ds. Anne Kooi

Kraam op Hemelvaartsdag TexelCultuurmarkt 'Buitengewoon'

Op Hemelvaartsdag zal er van 12-18 uur een kraam staan van de gezamenlijke protestantse kerken op de Cultuurmarkt. Daarin wordt het culturaanbod gepresenteerd dat in onze verschillende kerkgebouwen plaatsvindt, deze zomer. En dat is veel! Concerten en voorstellingen, openstelling van tentoonstellingen en toren, het hele Zomerkerkprogramma. Er zijn een aantal mensen bereid om de kraam in te richten en te bemensen. Wie ook mee wil helpen, al is het een uurtje, (wordt ongetwijfeld gezellig!), kan zich melden bij ds. Wikke Huizing (06-10872089). En even langslopen op 9 mei is ook leuk!

Pastoraat

Jaap de Haas is weer op Texel! Hij is verhuisd van het verpleeghuis in Den Helder naar De Hollewal. Thuis wonen gaat niet meer maar bezoek ontvangen en af en toe naar huis aan de Wilsterstraat wordt zo veel gemakkelijker. We wensen Jaap, en ook Nannie en familie, een goede tijd toe in deze nieuwe situatie. Iet Eelman is behandeld voor hartproblemen na een hartaanval. Herstel gaat langzaam maar gestaag. Een bemoedigend kaartje zal goed doen: Vloedlijn 7, 1791 HH, Den Burg.

Verslag bijeenkomst Ring Noordkop op Wieringen 25 april

Met een groep van maar liefst 12 gemeenteleden reden we donderdag 25 april met drie auto's naar Wieringen. De Ring Noordkop is een verzameling van pg-gemeenten die bij elkaar in de buurt liggen. In het vorige Kerkblad staan ze allemaal genoemd. De predikanten uit die Ring vormen samen de Werkgemeenschap Noordkop. Een werkgroepje van predikanten en ambtsdragers organiseert ca. tweemaal per jaar een bijeenkomst voor gemeenteleden. Dat heeft geen bestuurlijke status; het gaat zuiver om de ontmoeting en uitwisseling. Dit keer stond het Liedboek centraal, dat nu zo'n 10 jaar wordt gebruikt in onze gemeenten. Onder leiding van cantor-organist Bert Rootmensen uit Broek op Langedijk zongen we een heel aantal liederen uit de verschillende rubrieken van het Liedboek. En dan

blijkt weer eens hoe gezegend wij zijn met een cantorij: we kenden ze allemaal, op misschien drie na... Dus we leerden wat nieuws én vormden een groep vaste stemmen. Nu waren er voornamelijk liefhebbers van zingen op deze bijeenkomst afgekomen, dus het klonk geweldig goed in de mooie akoestiek van de Hippolytuskkerk in Hippolytushoef. Aansluitend werden we verzorgd met een maaltijd van soep, brood en kroket en praatten we aan verschillende tafels bij met oude en nieuwe bekenden. De boot van half acht bracht ons weer thuis.

Wikke Huizing



Van de diaconie

De afgelopen maand mochten wij het volgende ontvangen:

24 maart	St. Voedselbank Texel	€ 152,00
28 maart	Werelddiaconaat Oeganda	€ 170,00
31 maart	St. Hulp Oost-Euro[a Texel	€ 288,00
07-4 Eil.	Diaconaal Werkproject Inloophuis	€ 241,00
14 april	Werelddiaconaat	€ 134,00
21 april	Diaconie	€ 158,00

Tevens mochten wij een gift ontvangen voor de zending à € 80,00, waarvoor onze hartelijke dank. Het "Voedselbank"- busje van Mary Veltkamp is ook geopend en de inhoud was € 88,00.

Het collecterooster van mei 2024:

Zondag 05 mei Hospice Texel, gezamenlijke dienst met Doopsgezinde Gemeente
 Donderdag 09 mei Bloemengroet Hemelvaartsdag
 Zondag 12 mei EDW project Inloophuis Texel. In het gebouw van de schietvereniging is een plek gecreëerd waar mensen met beginnende dementie en NAH (niet aangeboren hersenletsel) bij elkaar kunnen komen. Ook leden van de Reumavereniging Texel en Roparun kunnen hier terecht om samen ervaringen uit te delen. De diaconie steunt dit project o.a. door bij te dragen aan de kosten van de inrichting.

Zondag 19 mei St. Voedselbank Texel Pinksteren. Er zijn nog steeds gezinnen die een beroep doen op deze stichting, uw hulp is hard nodig.

Zondag 26 mei Diaconie

Zondag 02 juni Plaatselijke activiteit. Informatie volgt op de zondagsbrief. Zondag 09 juni Hospice Texel.

Een gift kunt u ook overmaken op het banknr. van de Diaconie: NL50 RABO 0137 195 761, graag ovv voor welk doel uw gift bestemd is.

Namens uw diaconie, Bea Aalders en Anke van Harten

Van de voorzitter

Het nieuwe leven in de natuur laat zich weer zien. Gesnoeide rozen die kleine nieuwe takjes krijgen, lammetjes rennend in de wei en eieren die uitkomen. De zon die de plaats van regen probeert in te nemen. Menigeen zit daar ook op te wachten. Nederland is deze week en komende weken massaal op vakantie. We zijn toe aan rust en nieuwe uitzichtpunten. Het strand bij Paal 9 is verbreed. De strandhuisjes worden geplaatst. Mogelijkheden om te recreëren. En tussen deze ontspanningen in, draait het vrijwilligerswerk in onze kerk volop. Het torenbeklimmen is

alweer een aantal weken geleden gestart. Voorbereidingen voor Samen aan Tafel op 23 mei. Een gemeenteavond op 22 mei. En de Ambtsdragersontmoetingsbijeenkomst van de 3 PKN-kerken op 14 mei. De werkgroep Zomerkerk komt weer bijeen. Diverse optredens in De Burght. Kortom: er wordt weer veel werk verzet. Fijn dat zo velen hieraan meewerken en dat het ook door zo veel personen wordt bezocht. Als voorzitter hoop ik dat u in de gelegenheid bent naar de gemeenteavond te komen, waar een belangrijke stap in de samenwerking op de agenda staat. Op een aantal plaatsen in dit kerkblad wordt daarover uitleg gegeven. U komt toch?
 Marjan Nicolay-Mosk

Verkiezingen

Via het kerkblad doen wij een oproep aan u om kandidaten aan te dragen voor de vacant komende functie binnen de Diaconie en voor een uitbreiding van ouderlingen. Arie Maat heeft aangekondigd zich niet verkiesbaar te stellen. We zijn op zoek naar een vervanger van hem in deze functie. Arie heeft aangegeven hand en spandiensten op andere vlakken te blijven vervullen. Daar zijn wij heel blij mee.

Graag breiden we het aantal ouderlingen uit, om het pastorale werk te kunnen blijven doen. Een uitgebreide uitnodiging om kandidaten aan te dragen,



staat elders in het kerkblad. U mag ook u zelf aandragen.

Namens de kerkenraad, Marjan Nicolay-Mosk

Gemeenteavond 22 mei 2024 19.30 uur

Op 22 mei aanstaande houden we onze gemeenteavond in De Schakel. Hoofdonderwerp is het voorstel op welke punten we verder kunnen samenwerken met Waal-Koog-Den Hoorn en de Waddengemeente en tegelijkertijd de regie bij de gemeenten houden als het om bezit en financiën gaat. Het Eilandelijk College van Kerkrentmeesters heeft hierover een advies aan de drie kerkenraden gegeven. Het voorlopige besluit van deze kerkenraden leggen we aan u als gemeente voor om te horen hoe u hierover denkt. Waal-Koog-Den Hoorn heeft ook dit onderwerp op haar gemeenteavond van 22 mei, en de Waddengemeente op 23 mei. Zo weten we heel snel hoe iedereen die meepraat hierover denkt. Uitleg van het voorstel ziet u in het artikel van dominee E. van Leersum onder Algemeen in dit kerkblad.

Daarnaast is het de bedoeling om de jaarrekeningen van de kerkrentmeesters en diaconie te presenteren. Wij hopen u 22 mei te mogen verwelkomen.

Namens de kerkenraad, Marjan Nicolay-Mosk

Van de kerkrentmeesters

Collecten van maart:

Kerk	€ 450,20
Onderhoud en verwarming	€ 211,00
Missionair werk	€ 75,62

Kerkbalans

We hebben nu een aardig beeld van de toegezegde en reeds betaalde vrijwillige bijdragen en dat is niet noemenswaardig minder dan de voorgaande jaren. We zien dat onze gemeente jaarlijks een beetje kleiner wordt en ondanks de bezoeken van o.a. de ouderlingen zijn er maar weinig nieuwkomers die bij onze gemeente willen behoren. Vaak weet men niet eens dat ze nog kerkelijk ingeschreven staan..... Een positieve ontwikkeling is dat een aantal gemeenteleden hun bijdrage verhoogd hebben en dat is erg fijn want de kosten van onderhoud, verwarming enz. worden helaas niet minder. Hartelijk dank voor al uw bijdragen!!

Concerten

Met de uitvoering van de Mattheus Passion nog in gedachten mochten we zondag middag 21 april het Domstad Jeugdorkest verwelkomen. Dit keer was er een gezamenlijke uitvoering met het Fortissimo orkest van Artex. De 40 jonge muzikanten deden hun uiterste best om er iets mooi van te maken voor de bezoekers. Dat is ze prima gelukt!! De laatste 2 nummers werden ondersteund door het Artex kamerkoor wat een geweldig mooi samenspel opleverde.



Als u dit stukje leest dan is er op maandagavond 29 april een concert geweest van het Kennemer Jeugdorkest die enige jaren geleden ook bij ons te gast waren.

Wat nog komen gaat is een optreden van het Groot Mannenkoor Noord-Nederland op zaterdag 18 mei om 15.00 uur. Het is super bijzonder dat het koor nu alweer een uitvoering geeft. Normaliter zit daar zo'n 5 jaar tussen..... Wat meehelpt is de aanwezigheid van een aantal Texelse koorleden en het koor is vorig jaar na het concert behoorlijk verwent o.a. bij de IJsoerderij op de Hollandseweg. De mensen die hun concert het afgelopen jaar hebben meegemaakt weten dat het koor met zoveel mannen weer garant staat voor een prachtige middag o.l.v. dirigent Martin Mans. Van onze kant van harte aanbevolen! Kaarten à € 12,50 zijn te bestellen op 06-2539 1903 of www.martinmans.nl. Kaarten bij de kerk kosten € 15,--.



Veel torenklimmers op koningsdag

Solidariteitskas

Met het kerkblad van juni kom de folder van de Solidariteitskas mee. De opbrengst van deze kas wordt o.a. gebruikt voor: Deskundige hulp bij gemeentevernieuwing, Stimulerende kerkelijke projecten, Samenwerking tussen gemeenten en Deskundige hulp bij fusie of verkoop. In het volgende kerkblad meer over deze kas.
Namens de kerkrentmeesters, Douwe Kooiker

Vele handen maken licht werk,

Wanneer je een klus met meer mensen kan uitvoeren gaat dat een stuk makkelijker. Daarom zoeken we enkele mensen die willen meedraaien in de kostersploeg. Je bent dan bij een aantal erediensten samen met een 2e koster degene die ervoor zorgt dat de dienst in praktische zin goed kan plaatsvinden. Een dag voor de dienst maken jullie de boel schoon en zetten de basis vast klaar. (bij een grote stoelendans springen de kerkrentmeesters bij.) Voor de dienst openen jullie het kerkgebouw en zetten jullie de puntjes op de i. Daarna ontvangen jullie de gasten en voorzien die van zondagsbrief en liedboek/liturgie, laten de klok luiden en vangen laatkomers op. Na de dienst ruimen jullie op en sluiten, na het met zachte drang laten vertrekken van de laatste koffiedrinkers, het kerkgebouw. De kosters zijn in geval van nood ook bedrijfshulpverlener en volgen daarvoor de benodigde training.
Wil je meer weten over dit werk informeer dan bij een van de kosters van ons gezellige team.



Van de Kerkenraad

Op 10 april kwam de kerkenraad weer bijeen rond de oude paaskaars. Marjan Nicolay zat de vergadering voor. Roelie las uit: Doorstroming: Mensen en relaties: Vertrouwen.

De Fontein heeft op Witte Donderdag gebruik gemaakt van de kerk en heeft samen met Wikke het Avondmaal gevierd. Het was een succes. In de Adventstijd komen ze ook weer Kerst vieren. De Thijsseschool is ook geweest en heeft de toren beklommen. De collectes gaan bij aanvang van de Kerkdienst door de dienstdoende ouderling vermeld

worden, dit ook voor luisteraars via de kerkdienst gemist, die geen zondagsbrief ontvangen. De gemeente is geweest om de toren te bekijken. Er gaat een bord komen waarop de mensen wordt aangeraden om achteruit de trap af te gaan. Er staat achter in de kerk een molen met nieuwe ansichtkaarten die verkocht mogen worden. De Paaswake was dit jaar een groot succes. De krentenbollen en koffie werden zeer gewaardeerd. De volgende Ringvergadering is op 25 april en zal gaan over 10 jaar liedboek. Eén van de samenstellers is hiervoor uitgenodigd. In het kerkblad van mei komt een oproep i.v.m. de verkiezingen voor ambtsdragers.

Er komt een gesprek met Texel Kernegezond, dit is een coalitie van organisaties die te maken hebben met gezond, en dan vooral om preventief te werk te gaan. Ook de kerken willen daar graag aan meedoen, dit i.v.m. levensvragen etc. Op 9 mei (Hemelvaartsdag) is er een "uitmarkt" van 12.00-17.00 uur. Ook de kerken staan er met een kraam en de toren is dan ook geopend.

Op 22 mei is er een Gemeenteavond, dit i.v.m. het beleidsplan. De Diaconie van den Burgh is gestart met het Eil. Diaconaal Werkproject en gaat de komende 2 jaar het Inloophuis Texel steunen. Dit is de ruimte van het gebouw van de schietvereniging aan de Emmalaan. Het Inloophuis is bestemd voor mensen met beginnende dementie en NAH (niet aangeboren hersenletsel), leden van de Reumavereniging en Roparun, mensen met kanker. Ook kunnen mantelzorgers hier hun ervaringen kwijt. De vergadering wordt om 22.00 uur afgesloten met een gebed.

Namens de kerkenraad, Anke van Harten

Ambtsjubileum dominee R.J. Blaauw

Op 28 april vierden we het 50-jarig jubileum van dominee Blaauw. Hij ging zelf in de dienst voor. Bij de ingang kregen we van zijn vrouw een prachtige kaart met voetstappen op het strand, met de mooie woorden over dat de Heer aan onze zijde loopt en in moeilijke tijden ons draagt.

Het was een prachtige dienst met mooie liederen. Met afwisseling in de samenzang en een canon onder begeleiding van Dyo Wassink.

Dochter Espérance en zoon Ezri verzorgden de schriftlezingen, wat een verrassing voor dominee was.

Het waren de lezingen uit Mattheus 20: 1-16.

Espérance noemde nog een aantal herinneringen, waaronder dat haar klasgenootje Lotje, dochter van de Hervormde dominee Hoekstra, in een veel grotere kerk kerktte, dan zijzelf. Ze riep op om de onbevangenheid en vrijheid die zij op Texel heeft ervaren, te behouden. De overdenking van dominee Blaauw ging over perspectieven. Dat die (kunnen) veranderen. En vanuit het beeld van de perspectieven blikte hij terug op het leven van hem en zijn vrouw. Uit alles bleek dat zij het ontzettend naar hun zin op Texel hebben gehad. De vrijheid die hij als predikant had, heeft hij niet in alle andere plaatsen waar hij predikant was, gehad. Zij vrouw wilde ook eigenlijk niet van Texel af. Maar de roeping die dominee Blaauw voelde werd – na enig uitstel – toch gevolgd.

Aan het slotlied 'Komen ooit voeten gevleugeld' had Dyo Wassink een extra couplet gemaakt. Bij het uitdelen van de orde van dienst, zat een blauw briefje, met een duidelijke waarschuwing dat als verrassing op te bergen. Bijna ging het mis, toen dominee een orde van dienst uit handen van de koster willen pakken. Froukje Vlaming had het couplet prachtig op groot formaat gedrukt, wat vlak voor het einde van het lied aan dominee Blaauw en zijn vrouw werd gegeven.

Namens de gemeente heb ik het echtpaar mogen toespreken met een aantal herinneringen die diverse gemeenteleden hadden opgestuurd. We hadden een blik waarin de kaarten die u had geschreven waren gestopt. Ik mocht een citaat uit de brief van Evert van den Brink gebruiken, wat mooi omvat wat de herinneringen aan dominee Blaauw zijn, namelijk 'u bracht – en zo hoort het ook – een blij Evangelie. De insteek voor een preek haalde u altijd uit de actualiteit en dat ging u zeer gemakkelijk af. Even uit de pastorie vandaan en u vond een Bijbeltekst waarover u op de zondag preekte. Dat mag je best een kunst noemen. Hiervoor de waardering en bewondering. En de preek... altijd uit het hoofd.' Aldus Evert vd Brink, wat door velen wordt onderschreven.



Het was mooi dat het gezin Blaauw bij deze viering aanwezig was.

Marjan Nicolay-Mosk



Verkiezingen

Geachte gemeenteleden,

Ambtsdragers gevraagd!

We zijn op zoek naar een diaken en ouderlingen. Arie Maat heeft aangegeven zich niet verkiesbaar te stellen als diaken.

We zijn dus op zoek naar een vervanger.

Daarnaast zijn we op zoek naar Ouderlingen om het college van Ouderlingen te versterken.

Vergaderdrempel?

Het kan zijn dat u wel inhoudelijk een van de gevraagde functies wilt vervullen, maar niet veel wilt vergaderen. Daar kunnen we rekening mee houden. Ook nu hebben we zowel bij het College van Kerkrentmeesters als bij de Diakenen leden, die geen deel uitmaken van de kerkenraad. En die vergaderingen dus ook niet hoeven bij te wonen.

Samenwerken

De drie colleges en daarmee ook de kerkenraad bestaat uit enthousiaste en hardwerkende vrijwilligers. Er is genoeg te doen, zodat er onderling afgestemd wordt welke taken men het liefst wil doen. Ook is er voldoende ruimte om nieuwe ideeën in te brengen; graag zelfs.

Kandidaten voordragen

Voor het vervullen van de vacatures, hebben we uw medewerking nodig en we vragen u daarom om kandidaten voor te dragen die volgens u geschikt zijn voor dit ambt. U mag ook uzelf als kandidaat aanmelden. De lijst van alle gemeenteleden is in te zien in De Burght op zondagen of bij een van de leden van de verkiezingscommissie.

De voordracht moet volgens de regels schriftelijk gebeuren.

Uw voordracht kunt u hieronder invullen. Dit formulier kunt u, ondertekend en voorzien van uw naam, adres en handtekening, inleveren bij de voorzitter of in de bus doen die in De Burght nabij de keuken staat. Ook kunt u uw voordracht mailen naar: voorzitter.pkn.denburg@texel.com.

Extra formulieren komen in de kerk te liggen.

Wilt u uw voordracht svp voor 1 juni 2024 indienen?

Naam Adres

- 1.....
-
- 2.....
-
- 3.....
-

4.....

Uw naam en adres:

Handtekening:

Hartelijk dank,

De verkiezingscommissie Jan Oosterhof (Duykerdam 16), John van Bommel (Rozendijk 15)

en Marjan Nicolay-Mosk (Keesomlaan 17)





Protestantse Waddengemeente Texel

Postadres: Oosterstraat 11, 1794 AR Oosterend
Predikanten: Ds. G. de Vries, tel. 06- 25550285
email: dsgeertje@gmail.com
en Ds. E.v. Leersum, tel. 06- 23467137
email: ds.ewjvanleersum@gmail.com
Voorzitter v.d. kerkenraad: mw. E. Drijver-Tuinema, tel. 0222-365523
Scriba: mw. M. Krotje-Bakker, tel. 0222-318930
Penningmeester: dhr. P. Bas, tel. 0222-318871
Rekeningnummer t.n.v. de Prot. Waddengemeente Texel:
NL19 RBRB 069 5893 211
Rekeningnummer Diaconaal Team: NL76 RBRB 069 1740 100
Het RSIN-nummer van de Waddengemeente : 002860715
Voorzitter v. Coll. van Kerkrentmeesters: dhr. D. de Lugt, tel. 06- 06-40100177
Voorzitter v. Coll. van diakenen: mw. J. Brouwer-Medema, tel. 0222-318946
Kopij kerkblad s.v.p. inleveren bij: M Krotje, markro@hetnet.nl
Kerkelijk centrum De Parel: beheerder: tel. 0222-318930
Website van de Waddengemeente: dsgeertje@gmail.com



**Maartenskerk
Oosterend**



**Zeemanskerk
Oudeschild**



**Waddenkerk
De Cocksdorp**

Diensten in mei 2024

5 mei Oosterend	Waddendienst Afscheid en Bevestiging Ambtsdragers. 10.00u. Voorg.: Ds. G. de Vries
9 mei Oosterend	Hemelvaartsdag Waddendienst 10.00u. Voorg.: Ds. E.v. Leersum.
12 mei Oosterend De Cocksdorp	9.30u. Voorg: .Ds. E.v. Leersum 11.00u. Voorg.: Ds. E.v. Leersum
19 mei Oosterend De Cocksdorp Oudeschild	Pinksteren 9.30u. Voorg.: Ds. G.de Vries 11.00u. Voorg.: Drs. H.J. Boon 11.00u. Voorg.: Ds. G. de Vries
26 mei Oosterend De Cocksdorp	9.30u. Voorg. Ds. K. de Gier uit Dokkum 11.00u. Voorg.: Ds. F. Stark uit Lexmond
2 juni Oosterend De Cocksdorp Oudeschild	9.30u. Voorg.: Ds. G. Arnoldus uit Biddinghuizen 11.00u. Voorg.: Ds. G. Arnoldus 11.00u. Voorg.: Ds. E.v. Leersum

Van de predikanten:

Bij de tijd

Het is een goede gewoonte dat in mei een wisseling plaatsvindt van ambtsdragers. Ouderlingen, diakenen en kerkrentmeesters worden niet benoemd voor het leven, maar voor een termijn van vier jaar. Daarna is er verlenging mogelijk, tot een maximum van 12 jaar. Het is fijn als mensen langer willen blijven, omdat ze het naar hun zin hebben in het team van de kerkenraad. Het is mooi als mensen veel voldoening vinden in deze vorm van vrijwilligerswerk, en zich langer willen inzetten. Maar de termijnen zijn er niet voor niets. De kerk gunt mensen ook hun rust, na de inzet van een aantal jaren. De wisseling van de wacht geeft ook aan dat ambtsdrager worden iets is van de hele gemeente. Niet slechts van enkelingen. Iedereen kan geroepen worden om voor een termijn een steentje bij te dragen. Zo dragen we de steentjes samen, en wordt het werk eerlijk verdeeld. Het is in deze tijd niet eenvoudig om nieuwe mensen te vinden die een stukje van hun tijd aan de kerk en de kerkenraad willen geven. Gelukkig hebben we twee mensen bereid gevonden, die in de dienst van 5 mei in hun ambt van ouderling en van diaken zullen worden bevestigd. Dat zijn Paula Prins en Astrid van der Vis. Paula gaat zich inzetten voor het pastoraat in De Cocksdorp. En Astrid versterkt de gelederen van de diakonie. Van harte welkom in de kerkenraad. Jullie zullen merken dat dit een mooi team is, waar we elkaar helpen waar nodig.

We nemen ook afscheid van een aantal ambtsdragers die hun termijn(en) meer dan vervuld hebben. Marian Krotje zwaait af als ouderling-kerkrentmeester en scriba. Zij heeft veel taken op haar bord gehad en met verve uitgevoerd, naast ook nog het kosterschap! We zijn haar erg dankbaar! Toos van Reenen heeft zich ingezet als diaken voor De Cocksdorp. Haar betrokkenheid bij alles wat de Waddenkerk aanging was groot. Ook haar zeggen we dank! Tineke Daalder is ouderling geweest voor De Cocksdorp, en ook haar termijn zit er nu op. We gunnen haar rust! Al eerder hebben we afscheid genomen van Jose Weeke, ook als diaken. Co Boon blijft nog een paar maanden als ouderling voor wijk 1 en 2, maar zwaait in september af. U leest wel dat er meer mensen vertrekken dan erbij komen. Daarom bij deze een oproep: ga eens na of u wellicht tijd en energie heeft die u ten dienste van onze Waddengemeente wilt inzetten. We zoeken voor alle drie de ambten nog aanvulling: een ouderling, een diaken en een ouderling-kerkrentmeester. We bieden een goed en hulpvaardig team in de kerkenraad, en veelzijdig en interessant werk, waarbij je echt wat bijdraagt aan de kerk en de samenleving. Meer informatie is te verkrijgen bij de predikanten of bij de voorzitter van de kerkenraad, Erna Drijver.

Hemelvaartsdienst

Veertig dagen na Pasen vieren we de Hemelvaartsdag. Dat vormt de afsluiting van de periode waarin Jezus aan de leerlingen verscheen.

Een afsluiting die ook opening betekent. Nu is er alle ruimte voor het aardse bestaan. Het gewone leven waar licht op valt vanuit de hemel. De dingen krijgen hun glans weer terug. Op 9 mei staan we er bij stil hoe bijzonder ons dagelijks leven kan zijn. En de muziek ondersteunt ons daarbij. Wat we maar moeilijk kunnen zeggen, kunnen we zingen. Even worden we boven onszelf uitgetild. Dat gebeurt ook door de Harpmuziek die tot klinken wordt gebracht door de bekende harpiste Regina Ederveen. Door de dienst heen speelt zij verschillende meditatieve stukken, die uitnodigen tot rust en inkeer. Een mooi begin van een ontspannend weekend. Donderdag 10.00u. waddendienst in de Maartenskerk te Oosterend. Evert van Leersum.

Pinksteren

Op 19 juni is het Pinksteren. Het feest van de Geest vieren we op twee plaatsen. Om 9.30 uur in Oosterend in de Maartenskerk. Voorganger is dan ds. Geertje de Vries. Om 11.00 uur is er dienst in De Cocksdorp. Hier is de voorganger Co Boon. Met Pinksteren is de liturgische kleur rood. Rood is de kleur van bezieling, van enthousiasme. Of, met een ouderwets woord, van beGEESTering. Daarom zou het mooi zijn als iedereen iets roods zou aantrekken, zodat de kerk een feestelijk en vlammend aanzien heeft. Een stropdas, jasje, sjaaltje of zelfs sokken kunnen al net dat beetje feestelijkheid brengen.

15 mei Verjaardagviering

Op 15 mei hangen we weer slingers op in De Parel. Dan vieren we de verjaardag van iedereen die in het afgelopen half jaar 80 jaar of ouder is geworden. Via uw ouderling of contactpersoon krijgt u een uitnodiging, als u tussen 1 november en 30 april jarig bent geweest. Maar heeft u die niet gekregen en wilt u er toch bij zijn, meldt u zich dan bij een van de ouderlingen of predikanten. Het wordt vast weer een heel gezellige ochtend. Aanvang 10.00 uur met koffie en taart!

22 mei informatiemiddag Omgaan met dementie

Op woensdag 22 mei komt Jolanda van Tuunen van het 'Huis van Tante Jans' vertellen over omgaan met dementie in je omgeving. Als ouderlingen en contactpersonen hebben wij ons afgelopen najaar door haar laten informeren. Dat beviel zo goed, dat we het thema graag in bredere kring aan de orde willen stellen. U bent welkom om 15.00 uur in De Parel. Jolanda zal ons in woord en beeld laten meenemen in de visie en aanpak van de zorg in het Huis van Tante Jans. Daaruit zijn belangrijke lessen en tips te leren voor onze alledaagse en kerkelijke omgeving. De middag duurt tot ongeveer 17.00 uur. Van harte welkom!

23 mei Gemeenteavond

O donderdag 23 mei vindt de jaarlijkse gemeenteavond plaats. Over de cijfers van kerk en diaconie, die zeker aan bod zullen komen. Maar we beginnen deze avond met de samenwerkingsovereenkomst, die we als kerkenraden van de drie protestantse gemeentes op Texel willen aangaan. U heeft daarover al meer kunnen lezen in het Tessels Kerkblad. Nog even samenvattend: we hebben elkaar als kerken op Texel nodig!

Daarom is er een lijst opgesteld van taken en bevoegdheden die we het best gezamenlijk kunnen uitvoeren. Dat zal dan gebeuren in het eilandelijk College van Kerkrentmeesters. er is ook een lijst opgesteld van taken en bevoegdheden die we beter op onszelf kunnen blijven doen. Juist omdat het van belang is om lokaal kerk te zijn: kerk in, met en voor het dorp.

In de samenwerkingsovereenkomst staan deze beide lijsten vermeld. Zo ontstaat er ruimte om de samenwerking te verbreden, waar dat nodig is. En tegelijkertijd het eigen karakter van de verschillende gemeentes op Texel te bewaren.

Voor het gesprek omver samenwerking nemen we ruim de tijd, zodat ieder gehoord wordt en we geen overhaaste stappen gaan zetten.

Na de pauze kome dan de jaarcijfers aan de orde, wordt u bijgepraat over de werkzaamheden van de interieurcommissie en kijken we met elkaar naar de verschillende soorten leden die de kerk kent. Op wat voor manieren kun je betrokken zijn bij een lokale gemeente?

We beginnen om 19.30u. in De Parel en hopen rond 21.45 af te sluiten.

Van harte welkom om uw stem te laten horen! Evert van Leersum.

Een mens als waterkruik...

Een aantal weken geleden kreeg ik onderstaand verhaal door de bus. Ik vind het de moeite waard om hier te delen.

Een oude vrouw had twee grote waterkruiken die aan beide kanten aan een stok hingen. Deze stok hing zij op haar schouders, als zij heen en weer ging naar de waterbron. Eén van de twee kruiken had een barst, terwijl de andere perfect was en altijd een volle kruik water afleverde. Aan het eind van de lange tocht van de waterbron naar huis, kwam de gebarsten kruik slechts halfvol water thuis. Twee jaar lang gebeurde dit elke dag: de vrouw bereikte haar huis met maar anderhalve kruik water.

Natuurlijk was de perfecte kruik trots op haar prestaties. Maar de gebarsten pot schaamde zich voor haar imperfectie en voelde zich ellendig, omdat zij maar de helft kon doen van dat waarvoor ze gemaakt was.

Na twee jaar van falen, sprak de pot op een dag bij de waterbron tegen de vrouw. "Ik schaam me, omdat de barst in mijn kruik ervoor zorgt dat het water uit me weglekt, wanneer we naar huis gaan."

De oude vrouw glimlachte. "Heb je niet gemerkt dat er aan jouw kant van de weg bloemen groeien? En niet aan de kant van de andere kruik? Dat komt omdat ik altijd wist van jouw gebrek. Dus heb ik bloemenzaadjes gezaaid aan jouw kant van de weg. Elke dag, wanneer we naar huis lopen, geef jij ze water. Twee jaar lang kon ik prachtige bloemen plukken om de tafel mee te versieren. Als jij niet was zoals je was, zou deze pracht er niet zijn om ons huis te eren."

Ieder van ons heeft een uniek gebrek. Maar het zijn juist de barsten en de gebreken die we allemaal hebben, die ons samenleven zo interessant en de moeite waard maken. Je hoeft alleen maar ieder mens te nemen zoals hij is, en het goede in hem of haar te zien.

Van de voorzitter...

In de weken op weg naar Pinksteren gebeurt er veel. Gemeenteleden die ernstig ziek zijn, voor operatie gaan, of herstellende zijn.

Gemeenteleden die met chemotherapie worden behandeld, en zo al niet meer.

Het lijkt of de storm een beetje over onze Waddenkust raast, letterlijk en figuurlijk.

We zijn toe aan wat lente, warmte en wat rust in de gelederen.

Ook de mantelzorgers, de echtgenoten en familie van, hebben het daardoor zwaar. Dat wordt nog wel eens vergeten. We vragen hoe gaat het met de patiënt? Maar soms moeten we ook kijken en vragen naar de directe omgeving.

Bij de mensen die geholpen zijn, zijn littekens zichtbaar, maar de partner lijdt dikwijls een beetje mee, en heeft zorg, doorwaakte nachten en wat al niet meer.

We zijn allemaal op weg naar Emmaus.

Gelukkig leven we met elkaar mee, in goede en slechte tijden. Een levende Gemeente.

Heel mooi was het bezoek van onze Friese zuster gemeente uit Oosterend.

We zongen zelfs Ga met God en hij zal bij je zijn in het Fries!

Soep met elkaar gegeten in de Parel, een bijzondere zondag.

Ook bijzonder mooi was de afscheidsdienst van Bram van Dijk. Een volle kerk vol dankbaarheid en bijzondere woorden voor de familie en nabestaanden, voor ons allen.

De foto voorop de liturgie van Janet liet de Kaap zien in hele vroege ochtendgluren.

De Kaap het baken van weleer voor de visserij, in directe lijn met de Maartenskerk, getooid in een prachtig morgenlicht. Een belofte voor Bram op zijn laatste reis.

De man die zo graag op zee was. Die zo graag zong, vol passie en overgave, en die zo graag de slachtoffers van de oorlog herdacht en in verbinding bracht met de nabestaanden.

Over de hele wereld had hij lijnen uitstaan.

Luchtlijnen.

Het mannenkoor en de Maartenscantorij zong prachtig. Ontroerend om de mannenstemmen te horen en te zien in de zon, bij de kist en de familie. Ja vreugde en verdriet zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

In de Maartenskerk is de kleine verbouwing mooi geworden. Aan weerszijden is er ruimte voor bezinning. Bezoekers kunnen een kaarsje branden, en de uitleg met tekeningen en foto's zijn nu daar mooi gerangschikt.

Het is eigenlijk zo gemaakt dat het net lijkt of het al jaren zo is. Peter Broekman heeft de boog mooi weer in het geheel geplaatst. Prachtig.

In de Zeemanskerk komt een mooi "nieuw" kerkorgel. Er is gekeken naar een geschikt geluid voor de grote van de kerk. Organisten en kerkrentmeesters gezamenlijk op pad.

Restauratie van het oude orgel was eigenlijk een moeilijk gebeuren vandaar dat de keuze op dit orgel viel. Ook Dyo Wassink die vaak in Oudeschild speelt is betrokken in dit proces.

We gaan het zien en horen!!

We nemen afscheid van de weggaande ambtsdragers en verwelkomen de nieuwe op 5 mei. Er is nog een vacature voor kerkrentmeester en we hopen daar iemand voor te vinden natuurlijk. Vooralnog verdelen we de taken en proberen we het op deze manier op te lossen. We moeten met elkaar de schouders eronder zetten, dat werkt het beste.

Ik wens iedereen veel sterkte in ziekte en zeer, en ondanks alles een goede weg naar Pinksteren. Het feest van de spirit.

Ook voor de bezoekers en de toeristen fijn om met ons mee te vieren in de waddengemeente.

Daarom is er naast de Pinksterdienst in Oosterend ook dienst in de Cocksdoorp.

We zetten onze lijnen van verbinding uit naar een ieder .. en zien elkaar hopelijk op de Gemeenteavond...tot ziens Erna Drijver Tuinema



Oosterend ontmoet Oosterend

Op zondag 21 april ontvingen we in de Maartenskerk een groep gemeenteleden uit Oosterend in Friesland. Rond het thema De Goede Herder vierden we met elkaar een mooie kerkdienst, met zang van de

cantorij en muziek van een blazersgroep. Ds.



Nicolette Vlaming en ds. Evert van Leersum namen ons mee in het perspectief van de wolf en van de 'andere kudde'. (Johannes 10) We zongen het Onze Vader in het Fries.

Na de dienst was er koffie met texelse koeken. Jan Brouwer nam de groep mee op een wandeling en ondertussen werd een heerlijke lunch klaargezet in de Parel. In de middag kwam Ina Schrama vertellen over het texelse dialect. Een quiz over namen uit de natuur en tesselse sèggies was leerzaam en vermakelijk. Er bleken onverwachte overeenkomsten tussen het Texels en het Fries.



De ontmoetingen waren waardevol, en van Oosterend tot Oosterend gingen we met hartelijke woorden weer uit elkaar. De foto's laten iets van de sfeer zien.

In memoriam Bram van Dijk.

Op 20 april 2024 kwam er heel onverwacht een einde aan het leven van Abraham (Bram) van Dijk. Hij is 85 jaar geworden. Een hele zware slag voor Dide, en voor de kinderen en hun gezinnen. Bram woonde met Dide aan de Kotterstraat en was geliefd in zijn buurt en ver daarbuiten. Bram had onlangs nog in de krant gestaan als een van de oudste leden van het Texels Christelijk

Mannenkoor. Ook was hij actief lid van de Maartenscantorij. Het zingen tilde hem op en gaf hem energie. Toen hij nog voer op de kotter ging hij op vrijdagavond vaak doodmoe naar de koorrepetities. Maar altijd kwam hij zingend thuis, helemaal opgekikkerd door de muziek.

Met grote betrokkenheid werkte hij als vrijwilliger bij het luchtvaart-en oorlogsmuseum. Met grote vasthoudendheid en zorgvuldigheid deed hij nasporingen naar de familie van een aantal vliegeniers die in de oorlog bij Oosterend in zee waren neergestort. Die zoektocht bracht hem over de hele wereld en hij deed overal waardevolle contacten op.

In een dankdienst in de Maartenskerk hebben wij zijn leven met respect en liefdevol herdacht.

Zowel het Mannenkoor als de Cantorij verleenden hun medewerking. We lazen uit psalm 8.

In deze psalm gaan respect en verwondering over de Schepper hand in hand met respect voor alle schepselen, hoe klein ook. Dat paste bij de manier waarop Bram leefde en zijn geloof beleefde.

Hij zal zeer gemist worden. We bidden Dide, de kinderen Johan, Ewoud en Marjan en hun gezinnen, zijn familie en vele vrienden kracht en troost toe in deze tijd.

Correspondentieadres: Kotterstraat 15, 1794 BD, Oosterend.

Ds. Geertje de Vries

Overpeinzingen van een aardebestormer...

Allemaal zijn wij vanuit ons eigen "ik" ontelbare enkelvoud. Met ruim acht miljard individuen op aarde zijn we toeschouwers van wat er in het dagelijkse heden om ons heen gebeurt. En dat is veel, zóveel dat we ogen en oren tekortkomen om in de volle omvang te bevatten wat er tot ons komt. Weet u, met ons eigen bezigheden hebben we al genoeg te stellen. Op ons werk, in de kerk, in de vereniging, op het voetbalveld, noem maar op. En dan ook niet te vergeten onze verjaardagen, onze afspraken en onze visites thuis en elders. Daarmee hebben we al meer dan genoeg om handen. We komen gewoon tijd tekort. Hoe vaak horen we niet van onze medemens: "Ik heb het druk en ik heb geen tijd". En dan zijn er ook nog de media die ons in ruime mate voorzien van wat er allemaal in de wijde wereld gebeurt. Meestal is dat slecht nieuws en maar zelden goed nieuws. Bosbranden, aardbevingen, stijging van wereldwijde temperatuur en zeespiegels, het uitsterven van diersoorten, vele doden bij een aanslag in Moskou, enz. Weet u, soms heb ik wel eens de neiging om te denken dat die media er een sport van maken om ons bij voortdurende te voorzien van alleen maar slecht nieuws. Al gauw denk je dan dat dat vroeger anders was en begin je als oudere te mijmeren over de goeie oude tijd van toen. Niet doen want het goede in de wereld is zo vanzelfsprekend dat het geen nieuws is. Daar hoor je dus maar zelden iets over!

Beste lezeressen en lezers, heus, we zijn over het algemeen best goedgelovig, niet alleen in de kerk, maar ook bij het vernemen van nieuws dat we niet

met eigen ogen en oren gezien en gehoord hebben. Bijna niemand twijfelt over de klimaat- en milieuproblematiek. Niemand beweert toch dat de oorlogen in Oekraïne en in Gaza maar verzinsels zijn? Of dat het op het eiland Haïti maar een rommeltje is vanwege het ontbreken van een goed functionerende overheid?

Weet u, ons heden gaat razendsnel aan ons voorbij en we komen ogen en oren tekort om het allemaal bij te houden. Maar niet alleen ons heden is volop in beweging, ook ons verleden beweegt mee.

Bij voorbeeld een 25-jarige die omziet naar zijn jeugd, vindt dat die jeugd eindeloos lang duurde, maar wie er als 80-jarige naar omziet, ervaart dat die mooie jeugdtijd maar snel voorbij gegaan is.

Nog niet zolang geleden waren J.P. Coen, van Heutsz en Piet Hein ware vaderlandse helden, een standbeeld waard en werden straten en pleinen naar hen vernoemd. Maar in onze dagen zijn ze veelal het onderwerp van meedogenloze kritiek. De weg van verering tot verguizing gaat snel. De slavernij heeft een veel grotere plaats in onze historie gekregen. Of kort na de 2e WO was het met het functioneren van de eigen vaderlandse overheid dik in orde, maar thans rijzen er vragen. Heeft die overheid het de bezetter het niet teveel naar de zin gemaakt met het keurig bijhouden van de burgerlijke stand en het transporteren van joodse inwoners naar Westerbork?

Ook onze toekomst is aan verandering onderhevig. Wie in de 2e WO leefde had maar één toekomst voor ogen. En dat was; bevrijding! Wie in de dagen na de oorlog aan de toekomst dacht, had een toekomst van herrijzend Nederland voor ogen. Wie zo rond 1970 volwassen was, begon te begrijpen dat in de toekomst welzijn en welvaart niet samengingen. Wie in onze dagen aan de toekomst denkt, heeft een toekomst van duurzaamheid voor ogen met aandacht voor klimaat en milieu en bestaansrecht voor allen die de aarde bevolken.

Verleden, heden en toekomst in beweging, we zien het gebeuren, te veel voor oog en oor om al die bewegingen te bevatten. Maar eenvoudig is het kenmerk van het ware. En in alle eenvoud mogen we omzien naar wat ons reeds lang voor ogen is gehouden: "Wat de toekomst brengen moge, mij geleid des Heren hand."

U allen goede dagen toegewenst, met groeten van huis tot huis, drs. H.J. Boon

Van het Diaconaal Team



In de vergadering van het diaconaal team van maart namen we afscheid van José. Ze trakteerde ons op een Drentse lekkernij en wij daagden haar uit met een "fotomastermind", die zij binnen de 8 beurten oploste! Jantine heeft twee Texel-herinneringen voor José, wij krijgen een mooi gedicht in het Drents met een zakje bloemzaad

van José. We bedanken haar voor haar positieve inbreng de afgelopen jaren, en wensen haar veel geluk in Drenthe.

Tjeu José!

-De collecten brachten in maart € 1.048,33 op, waarvoor onze hartelijke dank.

Het rooster voor mei ziet er als volgt uit:

Zondag 5 mei: Bevrijdingsdag: 1e collecte: KIA, Noodhulp Oekraïne: steun voor inwoners en ontheemden

Donderdag 9 mei: Hemelvaart: 1e collecte:

Tesselhuus, uitgangscoll. Orgelfonds

Zondag 12 mei: 1e collecte: diaconie,

uitgangscollecte: KIA, Binnenlands diaconaat

Zondag 19 mei: 1e collecte: Protestantse kerk:

Missionair werk

Zondag 26 mei: Pinksteren: 1e collecte diaconie,

uitgangscollecte: KIA, Zending

Zondag 2 juni: 1e collecte: Leprastichting

Mocht u aan één van de bovenstaande collectes willen bijdragen, dan kunt u uw bijdrage overmaken naar: NL76 RBRB 0691 7401 00 t.n.v. Diaconie Protestantse Waddengemeente.

U kunt dan bij de mededelingen het collectedoel of de collectdatum vermelden.

Een hartelijke groet van de leden van het Diaconaal Team.

1988: Kerkjes verven in Frankrijk.

In 1988 zijn we met een groep van 26 meest Texelse jongeren o.l.v. dominee Kees de Jong naar Zuid-Frankrijk geweest. Doel van deze reis was om daar twee kerkjes van binnen te verven. De groep werd overdag in tweeën gesplitst; in beide kerkjes (in La Carla Bayle en in Sabarat) een vaste groep.

In maart jl. hebben mijn man (Alfons Kuip) en ik een rondreis door Frankrijk gemaakt. Hierbij hebben we een bezoek gebracht aan beide kerkjes. Omdat ik zelf in La Carla Bayle had geverfd zijn we daar eerst heen gegaan. Aangekomen bij het kerkje hing in een kastje aan de deur een blaadje met de geschiedenis van de tempel (een Franse protestantse kerk is een tempel). Hierop werd melding gemaakt van ons bezoek in 1988 en van de tekst die wij toen in de kerk hebben achtergelaten: "Gij zijt Gods tempel 1 cor 3:16". Vervolgens is het ons gelukt om de sleutel van het kerkje te achterhalen. Deze kregen we zo mee, om op ons gemak zelf rond te kunnen kijken. Ik kan niet anders zeggen dan dat het een hele bijzondere ervaring was om na ruim 35 (!) jaar terug te zijn in het kerkje. Het (ons?) schilderwerk zag er nog best goed uit. Ook onze tekst ziet er nog keurig uit.

Daarna zijn we doorgereden naar Sabarat. Daar hebben we de kerk alleen van buiten gezien. Omdat ik daar toen niet zelf aan het werk ben geweest hebben we ook geen moeite gedaan om daar de sleutel te achterhalen.

Met vriendelijke groet,

Petra Brans

Protestantse gemeente Waal, Koog, Den Hoorn

Gemeente Waal, Koog, Den Hoorn, postadres via ontmoetingscentrum De Hoeksteen: Kerkstraat 3, 1797 AD Den Hoorn.

Website: www.pgwaalkoogdenhoorn.nl zie ook www.kerkpleintexel.nl

Kerkgebouwen: Hogereind 2 De Waal; Dorpsstraat 168 De Koog; Kerkstraat 5 Den Hoorn.

Kerkdiensten op internet: Den Hoorn (video) en De Waal (audio): www.kerkdienstgemist.nl kies eerst Noord-Holland en dan Den Hoorn.

De Koog (audio): www.kerkdienstgemist.nl kies eerst Noord-Holland, dan De Koog.

Kerkenraad: scriba: Henk van den Top, Rozendijk 15, 1791 PC Den Burg, scriba@pgwaalkoogdenhoorn.nl tel. 0222-365579 / 0637343487

Voorzitter: Fiet van Beek, Hogereind 3, 1793 AD De Waal, kerkenraad@pgwaalkoogdenhoorn.nl tel. 06-40585526

Kerkrentmeesters: Bankrekeningen NL37RABO0362512833 t.n.v. PKN Gem. Waal Koog Den Hoorn. Tevens NL23INGB0000585874

Voorzitter: Flip Breman, Schilderend 91a, 1791 BC Den Burg, kerkrentmeesters@pgwaalkoogdenhoorn.nl tel. 0222-312983

Administratie: Gery Lap, Witteweg 3, 1791 RR Den Hoorn, kerkrentmeesters@pgwaalkoogdenhoorn.nl tel. 0222-319566

Diaconie: Bankrekening: NL44RABO0362509506 t.n.v. Diaconie Gem. Waal Koog Den Hoorn.

Secretaris: Joke Sabelis, Gasthuisstraat 59, 1791 GK Den Burg, diaconie@pgwaalkoogdenhoorn.nl tel. 0222-310681

Predikant: ds. Anne Kooi, Hoge Achterom 4, 1797 AZ Den Hoorn, predikant@pgwaalkoogdenhoorn.nl en anne.kooi@planet.nl tel. 0222-729039 / 06-20601270

Kerkhoven: - kerkhof De Waal administratie: Wim Luiken, w.luiken@planet.nl en Wil van Heerwaarden tel. 0222-312202

- kerkhof Den Hoorn administratie: Irene Kikkert tel. 06-49802729

Kerkblad kopij graag sturen naar corriepoot55@hotmail.com tel. 050-5535912



Kerkdiensten mei/juni

alle diensten beginnen om **10 uur**

9-5	Den Hoorn	ds. Michiel Aten (Texel) Hemelvaartsdag Coll.: Noodhulp aan Oekraïne
12-5	De Koog	ds. Anne Kooi Coll.: Kerk in Actie; Binnenlands diaconaat
19-5	De Koog Den Hoorn Pinksteren	mevr. Cora Vlaming (Marken) ds. Anne Kooi Coll.: Gemeenteopbouw Bangladesh
26-5	De Koog	ds. Dick van Arkel (Leusden) Coll.: Missionair werk in Nederland
2-6	Den Hoorn	ds. Leon van de Broeke (Kampen) Coll.: kerk en minima

Collecte maart

Diaconie:	€ 689,15
Kerkrentmeesters:	€ 562,45
QR-code:	€ 50,00

Grote lijnen in de Bijbel: emet

Het Hebreeuwse woord 'emet' betekent 'waarheid' en 'trouw'. Het wordt ook wel vertaald met 'waarachtigheid'. Dat zijn allemaal kwaliteiten die je aan mensen kunt toedichten. In het januari-nummer van het kerkblad van dit jaar schreef ik over 'chesed'; het Hebreeuwse woord dat onder andere 'genade', 'liefde' en 'gratis' betekent. De woorden emet en chesed komen in de Bijbel veel samen voor. Bijvoorbeeld: liefde (chesed) en trouw (emet) oogsten zij die het goede doen (Spreuken 14:22b).

Trouw zijn, waarachtig zijn, kunnen elementen zijn die verwijzen naar het karakter van mensen. Zo spreekt Nehemia bijvoorbeeld over Chananja, de commandant van de verdedigingsburcht die Jerusalem moet beschermen, als over een betrouwbaar (emet) man. Trouw zijn en waarachtig zijn kunnen ook kwaliteiten zijn die je jezelf kunt aanleren. Je kunt jezelf richten op het goede, dat in praktijk brengen, en dan langzamerhand merken dat het een eigenschap van je wordt. De schrijver van Spreuken roept op om die eigenschap goed te

bewaren, en haar niet te verspelen. In Spreuken 23:23 staat dan: "Verwerf de waarheid en verkwansel haar niet, laat je onderrichten, verwerf inzicht en wijsheid."

Emet en chesed, dus waarachtig en trouw zijn, en genadevol en liefdevol zijn, horen bij mensen. Als het goed is juist ook bij gelovige mensen; al gaat dat lang niet altijd op, zo moeten we toegeven. Maar deze eigenschappen horen eerst en vooral bij God. Als Mozes in de woestijn de stenen platen met de tien leefregels ontvangt op de berg Sinai, zegt hij over God: "een God die liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en waarachtig". (Exodus 43:6) Hier komt alles bij elkaar. Zo wordt God zelf de bron van waarheid en trouw. Dat lezen we ook in en over het eerste testament (psalm 119: 142b): "uw wet (tora) berust op waarheid (emet). De mensen reageren daarop, en de psalmen bezingen dat weer. Zie bijvoorbeeld in Psalm 25: 9b en 10: "Hij leert hun zijn paden te gaan. Liefde (chesed) en trouw (emet) zijn de weg van de Heer voor wie de wetten van zijn verbond onderhouden."

Ondertussen merken we dat het best een opgave is om zelf zo te leven. Gelukkig krijgen we met psalm 86:11 tijd van leven om te oefenen: "wijs mij uw weg Heer, laat mij wandelen op het pad van uw waarheid (emet), vervul mijn hart met ontzag voor uw naam." ds. Anne Kooi, met dank aan dr. Gieneke van Veen – Vrolijk

Giften

Uw predikant ontving van een gever die anoniem wil blijven een gift van 50 euro voor de kerkrentmeesters en een gift van 50 euro voor de diaconie van onze gemeente.

Van de kerkenraad

Vanaf mei wordt Wijkie van de Berg onze nieuwe notulist. Daar zijn we erg blij mee! Net als de kerkenraadsleden is zij gehouden aan de geheimhoudingsplicht. Ze is dat wel gewend uit de zorg. Onze contactbrief krijgt steeds meer lezers. Als u schriftelijk (scriba@pgwaalkoogdenhoorn.nl) laat weten dat u deze info brief om met elkaar mee te leven ook wilt ontvangen, komt u op de lijst. Henk van den Top en Arie Lap verzorgen de inhoud en zorgen ervoor dat hij u gemaild wordt zo halverwege de periode dat we geen kerkblad krijgen. Is mail voor u bezwaarlijk, laat het dan even weten. Dan gaan we ervoor zorgen dat u een papieren brief krijgt. We hadden het uitgebreid over de diensten van de afgelopen maanden. De leesdienst op Goede Vrijdag zonder preek werd zeer gewaardeerd. Vraagtekens kwamen op bij de dienst op Stille Zaterdag. Kunnen we het niet beter stil houden na Goede Vrijdag? En als je toch een dienst houdt, wat past dan op zo'n moment wel en niet?

Dat van het een het ander komt, constateerden we met dankbaarheid. De Jeugd van Vroeger (19 personen) had het met elkaar over zingen gehad. Voorzangers of een cantorij, zou dat niet kunnen? Voorzangers konden we niet vinden, maar wel

mensen die meer willen zingen. Alie Vlaming gaat erbij helpen en wie weet wat we daarvan gaan merken tijdens de kerkdiensten. Voor de dienst een lied zingen dat een jarige koos, daar zijn we inmiddels mee begonnen. We horen graag of het je bevalt!

We werden bijgepraat door de kerkrentmeesters en de diakenen. Er speelt veel en er komt veel voor elkaar.

Een verzoek uit de gemeente: of we de collectes in de dienst niet te snel achter elkaar willen uitvoeren. Gaan we rekening mee houden!

De kerkrentmeesters hebben uitgezocht of een AED bij onze kerken zinvol is. Bij alle drie de kerken is binnen 300 meter een andere AED, dat is binnen de landelijke norm. Conclusie is dat een AED bij de kerken niet nodig is.

We bespraken de agendapunten voor de gemeenteavond.

De vergaderingen van de kerkenraad duren keer op keer te lang. De agenda is te vol. Henk en Fiet gaan een voorstel maken om wat zaken te veranderen en leggen dat weer voor.

Joke gaat met Wijkie een voorstel maken om onze overledenen tijdens het kerkelijk jaar symbolisch zichtbaar te gedenken. Er zijn gemeentes die een kaars branden, een foto in de kerk hebben staan, een naam op een kruisje. Hoe zullen wij dat doen? Als u een idee heeft, graag contact met Joke of Wijkie opnemen.

Ook deze zomer zijn er weer veel activiteiten op het eiland, in De Koog en in Den Hoorn. Mooi om onze gasten zo te ontmoeten en eerlijk is eerlijk: we vinden het zelf ook fijn om meer te zingen, naar Op Verhaal Komen te gaan of een concert te bezoeken.

Namens de kerkenraad,
Fiet van Beek

Gemeenteavond

Op 22 mei om half 8 in De Hoeksteen in Den Hoorn, komt de gemeente van Waal-Koog-Den Hoorn weer bij elkaar voor een gemeenteavond. Er zijn belangrijke agendapunten.

In het afgelopen jaar hebben de eilandelijke kerkrentmeesters veel met elkaar samengewerkt en nagedacht over de toekomst. Hoe kun je meer samendoen nu er minder kerkenraadsleden zijn? Hoe kan je de regie over je eigen middelen en gebouwen houden, terwijl je elkaar toch meer benut en samen zaken aanpakt? Er ligt nu een nieuwe versie van de al bestaande samenwerkingsovereenkomst. We gaan meer dingen samendoen, is het voorstel, en we blijven onszelf. We blijven in alle dorpen samenkomen maar gaan bestuurlijke zaken meer combineren. De overeenkomst waarover we het gaan hebben, staat afgedrukt in dit kerkblad. Het gaat ons allen aan. In diezelfde week houden de Waddengemeente en Den Burg ook een gemeenteavond.

Als tweede punt op de agenda staat het jubileumjaar 2025. Dan bestaat de Hoornderkerk 600 jaar! Er wordt al aan een boek geschreven, er worden lezingen en concerten voorbereid, maar hoe gaan we

dit zelf vieren als kerkelijke gemeente? Laten we het daar vooral eens met elkaar over hebben.

Bent u erbij?

Van de kerkenraad

Benefietlunch

Er is een plan om een benefietlunch te organiseren bij mij thuis t.b.v. het diaconale huisje in De Koog. Het idee is dat er tijdens de gemeenteavond op 22 mei 7 kaartjes worden verkocht voor een stoel aan de lunchtafel à 25 euro. We moeten nog even nagaan of alles inderdaad door kan gaan, maar dan zou donderdag 30 mei van 12 -14 uur een goed moment zijn om die lunch te houden. U kunt er in elk geval nu alvast uw gedachten over laten gaan!
ds. Anne Kooi

Openstelling kerk in De Koog

Afgelopen jaar was de kerk in De Koog op de dagen van de dinsdagmarkt geopend. Catharina, Jaap, Coby en Stefanie zorgden daar samen voor. Ze merken dat mensen dat waarderen en dat blijkt soms uit een donatie die ze in de collectebus doen. Over vorig jaar werd er 4161 gram uit de bus geschud, in euro's was dat € 708,50. Een mooi bedrag!



Een ontmoeting

Een maand geleden kwam ik totaal onverwacht oude vrienden tegen. Het was in Oudeschild bij de visboer en dat we elkaar nog herkenden is best bijzonder. We rekenden uit dat we elkaar 44 jaar niet hadden gezien en keken terug op een mooie tijd in de jeugdgroep waar we destijds bij hoorden. "Wat brengt jullie op Texel?", vroeg ik. Zij bleek al met haar ouders naar Texel te komen toen ze nog klein was. Ze logeerden dan in De Koog en gingen naar het Koger kerkje. Wat ze daarna vertelde ontroerde me. Ik zal proberen het zo letterlijk mogelijk weer te geven. "Ik was 11 en ik weet nog goed dat we op zondag naar dat kerkje gingen. De winkels waren open en mijn ouders waren van een streng geloof. Ik mocht niet te veel kijken, want die mensen gingen naar de hel, zeiden ze. Ik vond het eng. In de kerk waren aardige mensen. Na de dienst gingen we koffiedrinken in het gebouwtje erachter. Ze hadden een mooi boekje van het Onze Vader. Ik mocht het niet kopen van mijn ouders, want het was zondag. Een mevrouw gaf het me toen zomaar cadeau. Ik voelde me welkom en gezien, dat weet ik nog heel

goed. Het boekje heb ik nog, met hanenpoten staat mijn naam erin. Het ligt nog steeds op mijn nachtkastje."

Vierenvijftig jaar later en nog steeds is dat boekje er en een warme herinnering. Zal die mevrouw het nog weten en dit stukje lezen? Ik hoop dat we in De Koog met de gasten van huisje Mosk en de openstelling van de kerk zulke herinneringen mogen maken, zelfs als we ze zelf later vergeten.

Fiet van Beek

Samen zingen

De Jeugd van Vroeger heeft met haar feedback aan de kerkenraad nogal wat in gang gezet:

- Inmiddels wordt voor de dienst een lied gezongen, dat is gekozen door 'de oudste jarige' in de afgelopen week.
 - Het slotlied wordt voortaan zo gekozen, dat we 'ermee de week in kunnen'.
 - We onderkennen dat zingen en geloven samen horen en daarom zingen we in een dienst in elk geval ook bekende liederen, zodat we ook daadwerkelijk mee kunnen zingen. Dit hebben we bij onze gastvoorgangers en eigen predikant onder de aandacht gebracht.
 - Daarnaast worden nieuwere liederen af en toe ingeoeffend door de gemeente.
 - Onder de inspirerende begeleiding van Alie Vlaming kwam inmiddels een proef-cantorij samen, die de gemeentezang met regelmaat zal ondersteunen. De nieuwe club heeft zich tot doel gesteld 'lekker te zingen' en zal daarom zowel bekende als nieuwe liederen instuderen.
- Wilt u ook 'lekker zingen'? Kom dan meedoen op donderdagavonden, vanaf 19.00 uur precies, tot 20.15 in Den Hoorn.

Henk van den Top (06 37343487)



Een dank je wel.

De afgelopen, zeg maar lange, tijd heb ik veel kaarten mogen ontvangen met beterschaps- en sterkte wensen.

Vanuit mijn omgeving hier in Roden ken ik al veel mensen door mijn vrijwilligerswerk, maar ook veel kaarten kreeg ik vanaf het mooie Texel. En ik zie ze iedere dag in mijn woonkamer aan de muur. Dat zijn

ze lang niet allemaal. De rest bewaar ik in een bakje binnen handbereik. Hartverwarmend, zo heb ik het ervaren. Hartelijk dank hiervoor. Beter ben ik niet, maar de ergste behandelingen heb ik gehad.

Graag wens ik u vanuit Drenthe alle goeds toe.
Met vriendelijke groet
Corrie Poot

Colofon

Inhoud:

Overdenking	1
Texel	2
Doopsgezinde Gemeente Texel	5
Protestants Texel	9
Protestantse gemeente Den Burg	11
Protestantse Waddengemeente Texel	19
Protestants Waal, Koog, Den Hoorn	25

Centrale redactie:

Doopsgezinde Gemeente Texel: Anneloes Visman
PG Den Burg: Corrie Hordijk
Protestantse Waddengemeente: Erna Tuinema
PG Waal, Koog, Den Hoorn: Corrie Poot
Predikanten: Hans Marseille
Eindredactie: Erik van der Spek
Drukwerk: Gerrit van Strien
Sponsoring: Anneke en Nico Blonk
De redactie kan artikelen inkorten of weigeren.
Inleveren kopij voor 24 mei 17.00 uur. Niet gemeente gebonden stukken naar:
spek-druif@introweb.nl